



Heer in Uw barmhartige liefde
geef rust en vrede
aan Mevrouw

Camilla ELET

weduwe van de Heer **Alfons DECLERCO**,

geboren te Oprakel op 5 december 1894 en
kristelijk overleden in de kliniek St.-Franciscus
te Brakel-Oprakel op 24 oktober 1980,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Op de grote gedenkdagen van Allerheiligen en
en Allerzielen bidden wij voor onze dierbare
afgestorvenen in kristelijk geloof en hoop :

Heer, herinner U de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid
naar het dag en nacht
verbreide Vaderhuis, hun toebereid.

Na een lang en beproefd leven mogen wij
met St. Paulus zeggen

«Niemand van ons leeft voor zichzelf alléén
Niemand sterft voor zichzelf alléén
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer
en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer
Of wij leven of sterven, aan Hem behoren
wij toe.» (ROM, 14, 7)

't Was wel te saam zowel thuis als in de
«Najaarszon»

Zij is heengegaan in rust en vreë...
Hemelse Vader, laat uw barmhartige liefde
haar menselijk falen bedekken
en voltooi haar tijdelijke bestaan
in de eeuwige vreugde van uw heerlijkheid.

Mijn dierbare familieleden, eerwaarde zusters
van het rusthuis, mijn oprechten dank voor
geduldige en liefdevolle zorgen en grenzeloze
toewijding waarmede U mijn leven en oude
dag hebt bekrond. God lone het U.

Namis : in het rustoord «Najaarszon» op zon-
dag 16 november 1980 te 10 u.30.

De families :

ELET, FELIX, DECLERCO, VANDEWEGHE,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Uitg. S. Gijssels, Oprakel