

Een lang leven al weldoende doorgebracht is het aangenaamste schouwspel in Gods ogen.
(H. Petrus Dam.)



De goede God schenke de eeuwige rust en vreugde aan

MEVROUW

Clemence - Marie ELET

weduwe van de Heer

REMI VERPOEST,

geboren te Oprakel op 1 februari 1884 en
kristelijk overleden in de kliniek alhier
op 25 januari 1974,

gesterkt door Kristus in zijn Sakramenten.
Ze was lid van de Confrerie van het H. Hart.

Voor deze rustige en eenvoudige vrouw is de tijd gekomen om van het aardse leven waartoe zij, als allen, na vreugde en droefheid, voor- en tegenspoed, gezondheid en ziekte bestemd was door Gods oneindige Liefde. In haar oprecht en groot geloof heeft ze naar dit ogenblik toegeleefd en heeft ze zich voorbereid om in volle overgave deze grote stap te zetten van de tijd naar de eeuwigheid.

Goed zijn en werken, zorg en toewijding, gedienschtigheid en spaarzaamheid, dat was gans haar leven, zowel voor haar geliefd gezin als voor de familie en haar kennissen. Wat heeft dat teder moederhart geleden, bij het vroegtijdig afsterven van haar man, nog voor de eerste oorlog beëindigd was. Een voor een heeft ze ook haar vier kinderen zien ten grave dragen. In dat lange leven kende ze vele jaren van eenzaamheid en uitputting door ziekte. Met bewonderenswaardig

geloof, een vast vertrouwen en gerijpt door beproeving en een bezielende liefde is ze blij en dankbaar van ons heengegaan.

Zoals zij goed is geweest voor haar dierbaren en naastbestaanden, zo zal God op zijn beurt goed zijn en barmhartig voor haar en haar voor altijd gelukkig maken. Aan allen en voor alles mijn oprechte dank. Bidten we voor elkaar.

Namis : zondag 10 februari te 9 u. 30.

De families ELET, FELIX, VERPOEST,
DE CUBBER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijselinck, Oprakel