

*'Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in Mij gelooft,
zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in
geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven'*

(Joh. 11, 25-26)



DANKBARE HERINNERING AAN

De Heer Victor ELET

echtgenoot van Mevrouw Yvonne POLLAERT

geboren te Opbrakel op 7 januari 1912
en er godvruchtig overleden op 19 april 1993,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Lid van de K.B.G. Ronse-Centrum

Vandaag is een trouwe echtgenoot, een goede vader en grootvader van ons heengegaan. Het was een rustig afscheid en toch slaat het ons met droefheid. Wij voelen het zo diep, hoe innig wij met elkaar vergroeid geraakten doorheen deze jaren van verzwakking en ziekte. Een woord, een gebaar, het liefdevol nabij zijn. Dit alles had zo een diepe betekenis voor hem, voor ons. De opvang thuis, de goeddoende zorg van echtgenote en kinderen : het verlichtte de ziekte in haar eerste stadium, jaren geleden. En dan kwam de opname in het rusthuis St.-Franciscus te Opbrakel. In zijn eigen geboortedorp, waar hij opgegroeid was temidden van het ruime gezin van de zeven kinderen, mocht hij ook de laatste levenstijd doorbrengen. De vele bezoeken van de familie waren hartversterkend.

Victor was dankbaar voor de goede verzorging. Zo kon hij, spijs de lichamelijke verzwakking, het beste van zijn leven maken.

Gebed en offer, diep geloof gevoed door de regelmatige eucharistie gaven hem een verbondenheid met God, die Hem doorheen alles liefdevol nabij was.

Wij blikken terug op alles wat goed is geweest. Wij zijn gelukkig omdat hij ons voorging in ijver en arbeidszin, in huiselijkheid en aandacht voor kinderen en kleinkinderen, in de hechte band van de huwelijks-liefde meer dan 50 jaar, in vrijwillige inzet jarenlang als wijkmeester van de K.B.G..

'Mama, mama'...- dat was zijn roep tot Yvonne, zijn steeds nabije vrouw - hou samen met de kinderen en kleinkinderen in ere wat wij als gezin gestalte gaven. Ik weet dat gij een goede opvang zult hebben en dat gij mij in uw gebed zult indachtig blijven.

Onze-Lieve-Vrouw van Wittentak, bid voor Victor.

Mevrouw Victor ELET-POLLAERT Yvonne,

Heer en Mevrouw Daniël ELET-DEWOLF Gratiënne,
kinderen en kleinkind,

Mevrouw Antoine VANDECATSEYE(†)-
ELET Godelieve en zoon,

De families ELET-DE VOS en POLLAERT-GYSELINCK

danken U voor de blijken van medeleven.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.