

Onze Vader die in de hemelen zijt...

† TOT ZALIG AANDENKEN VAN MIJNHEER †

JULES ELIANO

Weduwnaar van wijlen

Mevrouw Maria DE BUCK

Echtgenoot van

Mevrouw Sara VAN HOECKE.

Geboren te Oosterzele, de 31 October 1894 en godvruchtig overleden te Scheldewindeke, de 20 November 1950. Versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Oud-Strijder 1914-1918. Ridder in de orde van Leopold II met Zwaarden. Vereerd met: Oorlogskruis met palm, herinneringsmedaille en overwinningsmedaille

Een dierbare vader in de bloei van zijn leven aan ons ontnomen, toen hij nog zo nodig was om zijn ondernemingen te besturen en zijn huisgezin welvarend te maken.

Niemand kan Gods plannen doorgronden; met gebroken maar onderworpen hart zeggen we: Heer, God, Gij hebt hem ons ontnomen toen we hem nog zo nodig meenden te hebben voor ons aller welzijn. Uw heilige wil geschiede. Nu zijt Gij alleen de steun van weduwe en wezen. Uw Voorzienigheid geleide ons langs veilige wegen, want vader is er niet meer om ons voor te lichten en te beschermen.

God heeft hem gedurende zijn leven met menig zwaar kruis beladen. Als een stoere werker heeft hij de strijd van het harde leven gestreden tot op de dag dat de ziekte hem op het lijdensbed neervelde.

Dierbare echtgenote, die mij met zoveel liefde en zorg dag en nacht hebt bijgestaan, te vroeg heb ik U moeten verlaten.

Dierbare kinderen, weest de troost en de steun van moeder in deze droeve dagen. Weest steeds gehoorzaam en hebt haar lief al de dagen van uw leven. En vooral vergeet uw goede vader niet in uwe gebeden en H. Misoffer.

H. Hart van Jezus, in U stel ik mijn betrouwen.

Drukkerij R. Van de Velde — Pierkenstraat, Velzeke.

Mevrouw Jules ELIANO, geboren Sara VAN HOECKE;
Mijnheer Lucien ELIANO;
Mejuffer Mariette ELIANO;
Mejuffer Denise ELIANO;
Mijnheer Julien ELIANO;

De Familiën ELIANO, VAN HOECKE, DE BUCK, DE SMAELE,
BOUQUET en DE SUTTER;

*danke U voor de blijken van
deelname in rouw en gebeden.*