

Haar dood laat in onze harten een diepe wonde.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mevrouw Renilde ELOOT

Weduwe van Mijnheer ALFONS DE PELECIJN

Geboren te Hillegem, de 5 September 1863, en godvruchtig overleden te Elene, de 2 October 1949
Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie der H. Barbara.

Deze dierbare ouderlinge, was een vrouw van de oude goede stempel: moeder van veertien kinderen, voorbeeld van plicht, van toewijding en overgrote werkzaamheid, dwong zij - en terecht - de bewondering af, de eerbied en de achting van alle weldenkenden. Zware levenstaak die zij steeds met vroomeheid en edelmoedigheid en tegen alle stelsels op, blijmoedig heeft volbracht. Als tedere, doch kloeke sterke moeder, heeft zij de wegen van haar huis bewaakt, en voor de opvoeding van haar kinderen gezorgd. Als echt christene vrouw heeft zij weliswaar geleden en gestreden, zodat zij in het leven harde slagen kreeg te verduren. Maar moedig als zij was wist zij alweer in het gebed, vooral in haar godsvrucht tot O. L. Vrouw van Smarten, troost en opbeuring te vinden.

Haar zalig afsterven is te benijden, want sterven is voor haar geweest, niets anders dan een zacht en bijna natuurlijk overgaan uit dit tijdelijk naar het eeuwig leven, 't was de weerklink van haar deugdzaam leven.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, uw moeder heeft haar wens, gij weet het: ik ben U niet tot last geweest. - Herinnert U wat ik voor U gedaan heb. Leeft en blijft verenigd in liefde en vrede. Blijft warden in Gods geboden en op het einde van uw levensbaan zult gij mij wedervinden in de Hemel. Vergeet mij nooit in uw gebeden.

H. Hart van Jezus ontferm U onzer

A. SCHAUTTEET-DE SPIEGELEER, NIEUWSTR. ZOTTEGEM.



om de oprechte blijken van innig meevoelen bij het afsterven van onze teergeliefde, moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder, zuster, tante en nicht.

DANKEN:

De familie ELOOT.
De familie DE PELECIJN.
De familie DE SMET.
De familie BRAEMS.