

Ons Lijden gaat voorbij, maar ons loon
zal eeuwig duren. (H. Aug.)

TOT VROME NAGEDACHTENIS DER ZIEL

VAN

MIJNHEER

EMILE ENGELS

echtgenoot van Mevrouw

IRMA HERREGODTS

geboren te Geraardsbergen

op 30 september 1919 en er godvruchtig

overleden op 14 januari 1969,

gesterkt door de HH. Sakramenten

der zieken.

Rustig en kalm zoals hij zijn langdurige
ziekte heeft gedragen en ondergaan is de
dierbare overledene van ons heengegaan
en het eeuwig leven binnengetreden. Zijn
leven werd beheerst door de dagelijkse
betrachting goed te zijn voor de zijnen.
Het is pijnlijk geliefden zo vroeg te zien
heengaan, maar het geloof schenkt ons
de troost en de zekerheid te weten, dat
hij voor wiens ziekte de kennis en de
toewijding van de mensen van de weten-
schap ontoereikend was, nu van alle lij-
den verlost is en gelukkig zal zijn bij God.

Beminde echtgenote, zo vele maanden
stond gij dag en nacht aan mijn zijde. Gij
hebt voor mij meer gedaan dan ge kondt.

U zijt tot het einde toe mijn grote steun
geweest. Tracht dit kruis moedig te aan-
vaardden en moge God U nog vele jaren
bewaren tussen onze kinderen, tot wij
eens voor goed terug samen zijn.

Dierbare kinderen, kleinkind en beste
moeder, wij vormden samen zo een ster-
ke band. Dank voor uw genegenheid en
liefde. Weest ook gij nu de grote steun
van moeder.

Tot weerziens.

O. L. Vrouw van den Oudenberg, bid
voor hem.

TROOSTVOL WAREN VOOR ONS DE BLIJKEN
VAN DEELNEMING EN UW GEBEDEN.
HIERVOOR DANKEN U VAN HARTE :

De families **ENGELS,**
HERREGODTS,
ROGIER en
VARLÉ.

Mollaert