



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

## *Lieven ENGELS*

echtgenoot van Mevrouw  
Eliane DE MEULEMEESTER

geboren te Hemelveerdegem  
op 13 september 1933 en overleden  
in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te  
Geraardsbergen op 25 december 1997.  
gersterkt door het sacrament van de ziekenzalving

Alles ging goed in de Triepstraat. Alles ging goed in het dorp. Vraag het zijn vrouw en zijn kinderen. Vraag het zijn vrienden. Ze noemen hem: engel van goedheid, zorgzame nabijheid, allesbewaker, vader van vrede, helpgenoot, glimlach in het gesprek, man van bereidheid, grage verteller, voorbeeld van eenvoud, vrolijke vriend, droom van verstandhouding, man van stiptheid, rots van betrouwbaarheid, rechtgeaardheid in persoon, eerlijk en bescheiden, nooit op het voorplan. Lieven staat bovenal borg voor zorg en vrede binnenin het gezin. Te mooi om waar te zijn? Vraag het Joachim, Michaël, Isabelle, Nathalie en Stefanie. Ze wenen van gemis. Ze sturen nu hun nieuwjaarsbrief naar opa in de hemel.

Die morgen ging Lieven naar de kliniek. De toestand was ernstig, niet hopeloos. Hij zou met Kertmis terug thuis zijn. Hij zou op tweede kerstdag verjaardag vieren. Helaas. Kerstnacht werd de bangste nacht. Kertmis werd Golgota. De dood nam een mooie man en vader mee. Vrede voor een engel van een mens? Te plots en te alleen, tegen alle codes van het fatsoen.

De kerstdroom van welkom thuis is aan flarden. Een vrouw huilt om haar man. Kinderen zijn verslagen omdat hun vader niet meer is. Hij zelf zwijgt. Liefde verwacht geen antwoord op het waarom. Herinneringen zijn nu een kwestie van liefde. Eliane moet nu verder, met en zonder hem, dankbaar om de kinderen. Nooit heeft zij gedacht dat het zo goed en zo eenvoudig was. Zo eenvoudig, ja toen, en zo verschikkelijk moeilijk, nu.

Lieven speelde het orgel in de kerk. Hij was wat een goed kerklied is: niet kil en belerend, maar eerlijk, eenvoudig en levensecht. Alles kon voor hem, als het maar menselijk bleef. Lieven troonde op de orgelplaats van schoonheid, met het oog op het mooie retabel van Sint-Jan. Het retabel is eindelijk terug maar Lieven is nu weg. Voorgoed. Sint-Jan is andermaal onthoofd. Het orgel treurt. De kerk valt in leegte en gemis. We zingen in canon, vertwijfeld en ontredderd: "Vergezochte God van mensen, roep, schreeuw, klamp ons aan". Niets zal meer hetzelfde zijn in Hemelveerdegem.

### De families

ENGELS - DE MEULEMEESTER  
HENAU - HENAU  
danken U om uw meeleven en gebed.

Rouwl. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.