

Onze Vader die in Hemel zijt.... uw wil geschiede.



## ZALIGE GEDACHTENIS

van de Heer

# Robert Engels

echtgenoot van Mevrouw LEONA DE NORRE  
geboren te Geraardsbergen op 21 mei 1914 en er over-  
leden op 26 oktober 1959, gesterkt door de  
H.H. Sakramenten der Stervenden.

Voorzitter van de Basket-club «St Jozef» ;  
Ondervoorzitter van de Oudervereniging-St Jozefsinstituut  
Lid van de Koninklijke Oudleerlingenbond.

Kalm en gerust als hij heeft geleefd is de dierbare overledene, na een laatste glimlach voor zijn geliefde vrouw en kinderen, naar de Heer gegaan,

Moeilijk is de Wil van Onze Lieve Heer te begrijpen, maar in diep geloof, het hart vol droefheid, buigen we het hoofd vertrouwend op de Meester van het leven.

Nu hij zo onverwacht is heen gegaan beseffen we dat het tijdelijk leven de ware voorbereiding is tot het eeuwig geluk ; zijn herinnering en zijn voorbeeld is ons een les: altijd en overal vreugde en goedheid schenken. Dit was het doel van zijn leven in familiekring en bij zijn zo talrijke vrienden; daarvan getuigde zijn ijver, zijn verantwoordelijksgevoel en zijn blijmoedige offervaardigheid.

Geliefde echtgenote, samen waren we zo gelukkig, al moeten we te vroeg scheiden onze liefde blijft onverbreekbaar. Onze lieve kinderen worden stilaan groot,

gerust mag ik ze aan uw goed en plichtbewust moederhart overlaten ; van bij Onze Lieve Heer blijf ik één met U.

Lieve kinderen, de jaren die komen zou ik nog wel gaarne bij u hebben willen zijn om u de goede weg te wijzen ; Onze Lieve Heer wil het anders, aanvaarden wij zijn raadsbesluit. Met uw moeder heb ik voor uw geluk en uw toekomst geleefd en gewerkt, zij zal altijd uw toevlucht zijn, haar raadgevingen zijn ook de mijne.

God zegene en beware U, opdat ge trouw aan zijn geboden door het leven zoudt gaan zoals ik het u steeds heb voorgehouden.

Lieve moeder, schoonmoeder en familie van wie ik zoveel hield, groot is uw verdriet maar het lijden verandert in vreugde bij God, blijven we daarom verenigd in gebed.

Mijn zo talrijke vrienden betoon me verder uw genegenheid door een vurig gebed.

Onze Lieve Vrouw van de Oudenberg, bid voor hem.  
Heilige Jozef, patroon van de goede dood, bid voor hem,

De Families ENGELS ;  
DE NORRE ;  
DE FROY ;  
DE HENAU ;

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene,

DANKEN U

Drukkerij Pieraert, Geraardsbergen