



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Mevrouw

**Irma Maria ERMENS**

echtgenote van de heer

Charles-Louis CARRYN

geboren te Herent op 26 oktober 1894  
en godvruchtig overleden in de St Jo-  
zefskliniek te Brasschaat op 19 maart  
1970, voorzien van HH. Sacramenten  
der stervenden.

De beste moeder is zonder twijfel, zij  
die alleen maar leeft voor het welzijn  
van haar huisgezin.

Gans haar levensbestaan is een aan-  
censchakeling van zorg door onver-  
moeibare werkkraft en onversagen-  
de levenslust.

Haar vrienden en kennissen wist zij  
uit te kiezen en steeds bij te staan  
door raad en daad.

Teerbemide echtgenoot en kinderen,  
door uw toegewijd en edelmoedig ka-  
rakter waart gij de vreugde van mijn  
leven en ik vond steeds in U de innige  
liefde die mij zo nauw aan het hart lag.

Met de welwillendheid van de Almach-  
tige is het aan U te danken dat mijn  
lange loopbaan op aarde zo vrucht-  
baar is geweest.

Weest niet bedroefd: de Heer heeft ge-  
wild dat ik mijn ouders en zusters ga  
vervoegen in de eeuwigheid waar wij  
samen met toewijding voor Uw wel-  
zijn zullen bidden.

**Dat Gods wil geschiede.**

Dhr Charles-Louis CARRYN,  
Dktr en Mw Edgar OP DE BEECK-CARRYN,  
Dhr en Mw Patrick OP DE BEECK-ROOSENS,  
Dhr Yves OP DE BEECK.

**De familie ERMENS,**

**De familie CARRYN**

**danken U hartelijk voor Uw gebeden en blij-  
ken van christelijke deelneming bij het afsterven  
van mevrouw Charles-Louis CARRYN.**

Drukkerij - Begrafenisonderneming  
**ERALY**, Tremelo - Tel. 016/61154