



GEDENK IN UW VROME GEBEDEN

de ziel van zaliger

Mevrouw Marie, Françoise ERMENS

echtgenote van

Mijnheer Gustave CARRYN

Lid van de Bond van het H. Hart

Beschermend lid van de Dames van Barmhartigheid,

lid van de Broederschap van O. L. V. der Roepingen,

lid van het Genootschap van de H. Jozef en verschillende andere Genootschappen

geboren te Herent op 22 Februari 1898 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Dilbeek, op 10 Aug. 1955,

na een langdurige en pijnlijke ziekte,

gesterkt en getroost door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen

„in articulo mortis”.

Kort zijn de dagen der mensen en het getal zijner maanden hebt gij, o Heer, in uw handen.

(Jac. XIV).

Ik heb droevige maanden doorgebracht en zeer pijnlijke nachten geteld. Maar gelukkig is de mens die alle smarten met geduld verdraagt, want na deze zal hij de Kroon des levens erven. (Job).

Duurbare echtgenoot en gij vooral mijn kinderen en kleinkinderen voor wie ik zo bezorgd geweest ben, ik dank u voor uwe toewijding; bemint elkander; houdt Gods geboden altijd voor ogen, en gij zult op Gods barmhartigheid mogen hopen.

Ik zal u eeuwig liefhebben want liefde leeft in de ziel en de ziel sterft niet. (Lacordaire).

Dierbare zusters, broeder, familieleden en vrienden hebt dank voor uwe genegenheid, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Genadige Heer Jezus, verleen haar de eeuwige rust.

Drukkertj Em. Tiebout, Dilbeek.

Mijnheer Gustave CARRYN;

Mijnheer en Mevrouw Roger VAN ESSCHE-CARRYN en hun kinderen Luc, Daniël en Alix;

Mijnheer Roger CARRYN;

De familiën ERMENS, CARRYN, KESTENS en DEPREZ.

zeer gevoelig aan uw blijken van deelneming, betuigen U hun oprechte dank.