



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

JAN ERREGAT

echtgenoot van Mevrouw

Julia VAN BUTSELE

Hij was geboren te Etikhove op 4 juni 1905,
en overleed aldaar plots op 23 december 1975,
gezalfd met het Sakrament der Zieken en ge-
sterkt door de Pauselijke Zegen.

JAN was een echt goed mens, als echtgenoot,
vader, grootvader en vriend. Zijn levensvisie en
zijn omgang met de mensen berustten op zijn
waarachtig kristelijk geloof, dat hij heeft door-
gegeven, en vóórgeleefd, aan zijn kinderen en
kleinkinderen. Hij kende slechts vrienden, omdat
hij steeds bereid was te helpen met raad en
daad. Niet alleen de zijnen, maar vele anderen
zullen zijn heengaan betreuren, dat zo plots
kwam te midden van de huiskring.

Een waar kristen moet de dood niet vrezen,
omdat hij steeds bereid is rekenschap te geven
aan de Heer van het leven.

Dierbare echtgenote, dank voor uw trouwe ge-
negenheid en zorgen : onze liefde blijft eeuwig,
in God.

Beste kinderen en kleinkinderen, houdt u aan
mijn voorbeeld, eert Moeder in mijn plaats,
blijft verenigd rond haar en vergeet mij niet in
uw gebed en in het H. Offer.

Heilige Isidorus, bid voor hem en voor ons.

sanderus

Mevrouw Jan ERREGAT - VAN BUTSELE, zijn echtgenote ;
De Heer en Mevrouw Marc ERREGAT - DE KEUKELEIRE en kinderen,
De Heer en Mevrouw Prudent DE GEYTER - ERREGAT en kinderen,
De Heer Guy ERREGAT, zijn kinderen en kleinkinderen ;
De families ERREGAT, SPILLEERS, VAN BUTSELE en DE CRAEYE.

DANKEN VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING IN ROUW EN GEBEDEN.