

†

BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

## Remi, Vital, Aloïs ERVIJN

weduwnaar in 1e huwelijk van  
**Mevrouw AUGUSTA VERHOEYEN**  
weduwnaar in 2e huwelijk van  
**Mevrouw MARIA VERHOEYEN**

geboren te Wortegem op 22 december 1888  
en godvruchtig overleden te Anzegem  
op 18 juni 1973,  
gesterkt door de sacramenten van de zieken.  
Lid van de Oudstrijdersbond.

Er zijn mensen bij wiens heengaan veel minder droefheid past dan wel dankbaarheid. Hun leven was immers de moeite waard, het was als een kaars die jarenlang brandde, helder en fel, om dan de laatste maanden stilletjes uit te doven : zo ging het ook met ons vader.

Hij was een mens van de buiten : in hart en geest droeg hij de openheid van de brede velden, het stille geduld van de langzaam groeiende vruchten, de blijde zekerheid van de steeds weerkerende lente en het plukken van rijpe vruchten in de herfst. Dit jaar zou hij zelf de rijpe vrucht worden die de Heer plukken mocht, nadat hij gedurende vele jaren als goed zaad leefde tussen ons allemaal.

Het schone beeld van vader blijft voortleven in ons dankbaar hart. Het vrome beeld van een man die rotsvast en diepgelovig was; het gebied, de H. Mis en Communie en de christelijke liefde waren onwankelbare peilers waarop hij in ieder woord en daad zijn leven zo schoon

gebouwd heeft. Als een ware christen heeft hij ook de dagen van ouderdom en ziekte aanvaard en God geofferd als de laatste roos van zijn leven.

Voortdurend leefde hij met de herinnering aan zijn overleden echtgenote, wier beeltenis hem steeds voor ogen stond, welke hij ook als 't ware ononderbroken bij zich voelde. Zelfs op zijn ziekbed zocht hij met een hart vol dankbaarheid het beeld van de gekruisigde Christus ofwel de foto van moeder zaliger. Nu is hij zelf naar haar toegegaan, bij de Heer.

Mijn goede kinderen en kleinkinderen, onze liefde neemt hier geen einde; samen met moeder zaliger blijven wij in liefde verenigd. Gaarne en uitdrukkelijk wil ik u hartelijk danken voor uw grote toewijding die ik steeds mocht ondervinden. In de herfst van mijn leven waren Werner en Agnes een gouden haard van dankbare en warme genegenheid. God zegene en beware u en uw gezinnen.

Bemide familie en vrienden, gun mij verder een liefdevol aandenken, opdat we allen eens in God mogen herenigd leven.

Laat ons bidden : Heer, wij danken U voor deze man, die ons vader was. Amen.

---

De familie dankt allen  
die biddend deelgenomen hebben  
aan deze eucharistieviering  
en zo blijk hebben gegeven  
van hun christelijk meevoelen.

---

Rouwdienst Roger Amez, Olmstraat 2, Waregem  
Drukk. P. Vanlaeke-De Reycke, Anzegem