

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mevrouw

CLEMENTINE ES

weduwe van Mijnheer

REMI VAN BELLE

geboren te Idegem. de 6 Mei 1875 en over-
leden te Overboelare de 22 Augustus 1953
voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden.

Zij stierf een gelukkigen ouderdom, ge-
komen tot de volheid der dagen. Zij voel-
de zich veilig in de handen van ons Heer.
In haar vele gebeden sprak zij de hoop uit
op God.

Haar rechtschapen hart, haar eenvoudi-
ge deugd, maakten haar aangenaam bij de
Heer en bij de mensen. Haar nagedachte-
nis zal in ere blijven.

Zij was goedhartig, rechtzinnig en eerlijk
in handel en wandel en was ene dier men-
sen die met elk over de baan kon.

Lieve kinderen en kleinkind, gij weet
allen hoe lief ik u had. Dank voor uw zor-
gen en oppas. Blijft samen gelukkig en ver-
geet mij niet in uw gebeden.

H.Hart van Jezus, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)

Een milde troost waren ons uw blijken
van innige deelneming bij het afsterven
van Haar die ons zo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën Van Es, Van Belle, Fru en
Van der Linden.