

Gedenk, o genadige Maagd Maria, dat zij u
altijd vereerde en beminde, en gans haar betrou-
wen stelde in uw moederlijke bescherming.



**Bid voor de ziel van zaliger
Mejuffer Florence Evenepoel**

*Erelid van de Broederschap van St-Jozef
Lid van de Broederschap der Gelovige Zielen
en andere godvruchtige genootschappen.*

*geboren te Ternat, de 14 October 1881 en er godvruchtig
overleden de 14 Maart 1955, gesterkt door de
HH. Sacramenten der stervenden.*

Dit is onze roem, de getuigenis van ons ge-
weten, dat wij in waarheid en oprechtheid voor
God in deze wereld gewandeld hebben. Cor. 1.

Zij was een eenvoudige, rechtvaardige en god-
vrezende dochter, God dienende met ootmoedig-
heid al de dagen van haar leven; daarom heeft
zij met betrouwen de dood mogen te gemoet
zien, wel wetende dat al wie God oprecht be-
mint in dit leven, eenmaal de beloning zal ont-
vangen in de hemel.

Waarom is mijn kwaal zonder hulp en onge-
neesbaar geweest? Omdat Gij, o Heer, gehan-
deld hebt volgens uw H. Wil. H. Schrift.

Vaarwel, beminde Broeder, geef uw hart niet
over aan de droefheid; troost u, ik ga naar het
land van de eeuwige vrede, heb dank voor uw
genegenheid en zorgen, bid veel voor mij, eens
zullen wij voor altijd weer verenigd zijn.

Beminde Bloedverwanten, die mij meermalen
in mijn lijden hebt getroost, denkt dikwijls aan
mij en vergeet mij niet in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

H. De Cnop, Ternat.

Mijnheer Sylvain Evenepoel,
Mevrouw Weduwe Theophile Evenepoel-
Cardoen;
Mijnheer en Mevrouw Edgard Evenepoel-
Leemans;
De familiën Evenepoel en Van der Steen,

danken U hartelijk
voor uw gebeden en deelneming.