

Goede en trouwe dienaar,
ga binnen in de vreugde van de heer

(uit het Mattéusevangelie)



Gedenk dankbaar in een vroom gebed

de Heer

EMIEL EVERAET

weduwnaar van mevrouw

Maria Simoens

geboren te Mater op 20 september 1897
en overleden te Michelbeke op 13 maart 1994,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Richard Eeckhout(†) - Suzanne Everaet,
kinderen en kleinkinderen,
Albert Everaet - Maria Hoebeke,
kinderen en kleinkinderen,
danken U voor de blijken van deelneming.

*Wanneer een mens zijn hoge jaren
gezond en flink heeft uitgeleefd
omdat ons Heer hem wilde sparen
laat ons dan dankbaarheid bewaren
als God zijn uur gekozen heeft.*

L.V.

Wij hebben hier geen blijvende woonplaats, vermaant Sint Paulus ons in zijn brief aan de Hebreërs. Dat moeten wij telkens weer met pijn ervaren wanneer een dierbare van ons heengaat.

Gelukkig de mens die, zoals vader Emiel, na een leven van hard werken, van zorg en trouwe plichtsvervulling, mag rekenen op de blijvende liefde en toegewijde zorg van zijn kinderen.

Gelukkig ook de mens die, zoals vader Emiel, mag rekenen op Gods blijvende trouw. Dat is onze troost, nu vader ons als christen mens naar 't vaderhuis is voorgegaan. Zijn leven was immers een rechte lijn; steeds heeft hij getracht een eerlijk mens te zijn.

Met een hart, boordevol dankbaarheid om dit schone en lange leven, rest ons alleen nog te bidden met de priester:

Heer, wij bevelen U uw dienaar Emiel aan. Moge hij, gestorven voor het oog van de mensen, thuiskomen bij U. Wil daarom het vele goede uit zijn leven bevestigen en voltooien. Wil in uw barmhartigheid vergeven wat hij uit zwakheid mocht hebben misdreven. Zo weten wij dat Gij hem opneemt in de kring van uw getrouwen, in de blijvende vreugde van uw Vaderhuis.

Zo zeggen wij die achterblijven geen vaarwel maar een "tot weerziens" bij de Heer.