



Bid voor de ziel van

MEVROUW

MARIE-EMMA EVERAET

weduwe van

Mijnheer CAMIEL BROODCOORENS

geboren te St Maria-Horebeke, den 10 Juni 1861
en aldaar godvruchtig overleden
den 1 October 1944

versterkt door de H. Sacramenten der stervenden

Zij was lid van de broederschappen
der H.H. Harten en der H. Barbara.



Dit deugzaam leven werd in hooge ouderdom bekroond door een zalige dood. Emma was een brave vrouw, een liefderijke en goede moeder, vroom en godvruchtig, wijs en voorzichtig, zachtmoedig en minzaam voor iedereen. Zoolang hare krachten het haar toelieten was ze een naarstige moeder voor hare kinderen. Tot rust gedwongen wegens ziekte, bleef ze voor hare stille omgeving eene voorbeeldige vrouw, zacht en stil, meer sprekend door haar voorbeeld dan door haar zacht woord. In Stichtend sterven nam dat moegepijnigd lichaam mede om het loon te ontvangen dat God voorbehoudt aan hen die hier op aarde trouw en standvastig hun geloof belijden. Haar laatste werk met hare zoo zwakke handen was het kruisteekeu en in de armen van het kruis is ze zacht ontslapen. Geen woord tot afscheid; haar leven sprak klare taal. Ze gaf aan God hare ziel en hare lichaamskrachten, aan de Kerk schonk ze twee dochters als Christus' bruid, aan onze maatschappij die smacht naar voorbeelden schonk ze hare overige kinderen, om samen met het laatste kruisje op het kille voorhoofd de belofte neer te leggen: moeders voorbeeld na te volgen in eer en trouw in dienst van de Kerk. Emma, uw rijke hart heeft uwe kinderen het kostbaarste bezit geschonken; uw afsterven vermeerdert nog hunne genegenheid

en dankbaarheid om zoo'n goede moeder. Pijnlijk valt toch uw heengaan, het graf is nog te vroeg gedolven. Gods wil geschiede.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, ik verlaat dit drukke tranendal om voor eeuwig een vredesvol leven in te zetten; ik dank U om uwe milde zorgen en hartelijke genegenheid. Mijne bloedverwanten, vrienden en kennissen, gedenk mij in uw rozenkransgebed, gij vooral mijne dochters in het Klooster, de trots van mijn leven, denk dikwijls aan moeder-zaliger in uw schoon zielen-apostolaat

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust
Akten van Geloof, Hoop en Liefde.



DE FAMILIËN BROODCOORENS,
EVERAET
& DE VOS;

BEDANKEN VAN HARTE VOOR DE
BLIJKEN VAN KRISTELIJKE DEELNE-
MING HUN BETOOND.

Horebeke druk. De Clippele.