

Laat Heer, Uw dienaar in vrede gaan !

BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

NESTOR EVERAET

echtgenoot van Mevrouw
ANNA VAN WITTENBERGHE

geboren te Rozebeke, de 2 februari 1928 en
godvruchtig overleden te St-Martens-Lierde, de
22 juli 1974, gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken.



De families EVERAET, VAN WITTENBERGHE,
VAN MULDER, OTTE en VAN DEN ABEELE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. De Vos, St-Martens-Lierde

Nog in de bloei van mijn leven werd mij gezegd :
« Bereid U voor om de eeuwigheid in te gaan » -
toch hoopte Ik nog bij mijn dierbaren te mogen
blijven, maar de onverbidelijke dood kende geen
genade en heeft mij plots en onweerstaanbaar in
haar greep meegesleurd.

Gij weet, Heer, hoe redelijk onze droefheid
is, hoe pijnlijk de slag die ons getroffen heeft.
Doch, wij buigen het hoofd en bidden : « Heer,
Uw wil geschiede. »

Bezorgd om zijn duurzaam gezin kende hij
geen tijd voor zichzelf - altijd bezig om het hen
zo aangenaam mogelijk te maken. Daarvan ge-
tuigen de inrichting van zijn woning evengoed
als zijn steeds om te beter verzorgde tuin.
Maar dat huis met zijn tuin is er slechts voor
een kortere of langere tijd, tot wij geroepen
worden naar onze thuis met zijn eeuwige be-
stemming bij onze God en Vader.

Duurbare echtgenote, beste kinderen, klein-
kinderen en familie, bloemen verwelken maar
met de liefde die wij elkaar toedragen blijft
over de dood heen voortgaan in onze hemelse
thuis bij ons aller Vader. Ik dank U voor uw
genegenheid en wederliefde in alle omstandig-
heden. Gaarne had Ik nog het wel en het wee
met U gedeeld. Blijft in de schoonste genegen-
heid voor elkaar zorgen en voor mij bidden op-
dat Ik Uw aller voorspreker moge zijn in ons
hemels Vaderhuis.

Ten paradijze geleiden hem de engelen.