

Wat vroeger, wat later, we gaan allemaal ;
die zwak zijn als 't halmpje,
die sterk zijn als staal.

G.G.

Heer, geef de eeuwige rust en vrede
aan de ziel van

DE HEER

René Robert EVERAET

echtgenoot van Mevrouw
Emma VAN WITTENBERGHE

geboren te Rozebeke, op 18 januari 1930 en over-
leden in de St. Franciscuskliniek te Opbrakel, op
23 februari 1985, voorzien van de HH. Sakramen-
ten der stervenden.



De families **EVERAET, OTTE,**
VAN WITTENBERGHE en **VAN DEN ABEELE,**

danken U voor uw christelijke blijken van
medevoelen en voor uw gebeden.

Zoals ieder echtgenoot, vader en grootvader heeft hij zich volledig aangeboden aan zijn gezin, om vrouw, kinderen en kleinkinderen een menswaardig bestaan te verzekeren en een veilige toekomst voor te bereiden. Voor zijn kroost was hem geen moeite te groot, geen werk te lastig, geen zorg te zwaar...

Maar toen ziekte zich onverbiddelijk aankondigde en er veel te vroeg op elkaar volgde overviel deze man een zware kommer die hem zeker veel benauwenis en angst deed doorstaan.

Daarom valt ieder afsterven van goede mensen zo zwaar voor hen die ze beminden en waardeerden. Rust nu in vrede, en dank u voor alles wat gij voor ons geweest zijt en gedaan hebt...

Dierbare echtgenote, dank om uw liefde en genegenheid. Dank om de vele jaren die we samen mochten doorbrengen. Laten we in gebed met elkaar verenigd blijven tot wij elkaar terugzien in de heerlijkheid van de Heer.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik was gelukkig telkens gij op bezoek kwaamt. Dank voor alle genegenheid en attenties. Moge Gods zegen op u allen rusten.

En gij allen die mij gekend hebt en van wiens vriendschap ik heb genoten, blijft mijn aandelen in uw hart en gebed bewaren.