

†

TER NAGEDACHTENIS VAN
DE HEER

Edgard EVERAERT

weduwenaar van Mevrouw

Gabriëlle BACKELANDT

geboren te Eeklo op 2 oktober 1901 en
overleden te Brakel op 10 juni 1977.

Een goed mens is heengegaan. Ons hart is bedroefd, omdat we hem zo zullen missen, want een edel mens laat een diepe herinnering na.

Al wie omgang had met deze duurzame overledene, voelde terstond dat hij een mens was met de geest en het hart op de rechte plaats. De minste blijk van genegenheid vulde zijn dankbaar hart.

Beminde familieleden en vrienden, hebt dank voor uw liefde en toewijding, troost U in het onvermijdelijke.

Uw deelneming in het verlies van onze dierbare overledene schonk ons veel troost en Uw gebed was een kostbare hulp, daarvoor danken U de families.