

Die onder tranen zaaien,  
Zij oogsten met gejuich.  
Vol zorgen gaan zij uit,  
Met zaaijakken beladen ;  
Maar keren zingend weer  
Beladen met hun schoven.

Ps. 126



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

**JULIENNE EVERAERT**

weduwe van de heer

**LEON DE BROUWER**

geboren te Erwetegem, de 28 februari 1905 en  
godvruchtig overleden te Zottegem, de 3 april  
1981, gesterkt door de H. Sakramenten

---

Stilletjes is Julienne van ons heen gegaan,  
zoals ze stil en bescheiden had geleefd. Al een  
hele tijd had ze leren afstand nemen van de  
actieve wereld, getekend door de langzame af-  
takeling van de ouderdom en de ziekte. Het was  
als een voorbereiding op het definitief afscheid  
van deze aarde waar zij getracht had ten beste  
de Heer te dienen en haar plicht, dag aan dag  
te vervullen. Ze woonde dicht bij de kerk, deze  
kerk die zij ook liefdevol had helpen onderhou-  
den, bewust van de waarde van haar werk, van  
de vreugde een stukje in het huis van de Heer  
te wonen en te arbeiden.

Haar eigen huis, het huis van haar lichaam  
is nu afgebroken. Maar wij gelovigen weten dat  
de Heer, voor zijn getrouwen, ons voorgestaan  
is om een nieuw huis voor hem op te trekken,  
een huis dat onwankelbaar zal zijn, waar het  
altijd goed zal zijn om te wonen, waar geen  
beproeving, geen smart, geen tranen, geen ziekte  
meer zal zijn. Een huis waar het goed zal zijn  
altijd in de liefdevolle nabijheid van de Vader  
te mogen leven.

Danken wij de Heer dan voor dit eenvoudig  
maar waardevol leven. Begeleiden wij haar met  
onze gebeden, vertrouwd gelovend, bijzonder  
in deze vastentijd, voorbereiding op Pasen, feest  
van de Verrijzenis van de Heer, die als eerste  
onder velen uit de dood is opgestaan.

Dierbare familieleden en vrienden, dank voor  
uw goede zorgen en attenties. « Wat ge voor de  
minste van de mijnen hebt gedaan, dat hebt gij  
voor Mijzelf gedaan », zegt de Heer.

Dat zij door Gods barmhartigheid in vrede  
ruste.



Om uw gebed en bliken van deelneming  
danken U :

**De families EVERAERT, DE BROUWER,**

**BEERENS en GHIJS,**

---

Druk. W. Leenaert, Erwetegem - ☎ (091) 60 38 58