

Geloofd zij Jezus Christus in eeuwigheid Amen.



ZALIG AANDENKEN AAN
DE HEER

KAMIEL EVERAERT

weduwnaar van Mevrouw
JULIE BEERENS

geboren te Erwetegem de 6 januari 1876 en er
godvruchtig overleden de 3 december 1966, ge-
sterkt door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart
en van de H. Barbara.

Hij is het ware Lam. Door zijn sterven heeft
Hij voor ons de dood vernietigd en door zijn
verrijzenis het leven hersteld. (Prefatie van Pasen)

"Ik ben de Verrijzenis en het leven; wie ge-
looft in mij, zal leven, al is hij ook gestorven;
en al wie leeft en gelooft in Mij, zal niet ster-
ven in eeuwigheid". (Joa 11, 25 - 26)

Christus heeft in zijn eigen lichaam onze zon-
den op het kruishout gebracht, opdat wij, aan
de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid
zouden leven; door wiens striemen gij genezen
zijt. Want gij waart verdwaald als schapen, maar
nu zijt gij bekeerd tot de Herder en Behoeder
van uw zielen. (1 Petrus 2, 24 - 25)

Beminde kinderen en familie, beste dank voor
uw liefde en vriendschap. Bid voor mij en helpt
elkaar waar ge kunt. Hebt betrouwen op God
door Jezus Christus onze Heer. God weerstaat
de hovaardigen, maar aan de nederigen geeft
Hij genade. (1 Petrus 5 - 5)

Onze Vader, Wees gegroet.

Mijn Jezus, barmhartigheid



De families EVERAERT, BEERENS, DE RIDDER
en DE SCHRIJVER,

DANKEN U VOOR UW BLIKEN VAN
GENEGENHEID EN DEELNEMING.

Uitg. Rouckhout - Erwetegem