

„Ik ben de weg, de waarheid en het leven”
(Joh. 14,6)



Tot vroom aandenken aan

ZUSTER POLYDORA

(MARGUERITE EVERAERT)

Zij werd geboren te Nazareth op 29 december 1891,
geproft als Zuster van Maria te Brakel
op 8 september 1910.

Zij is ons voorgedaan naar het eeuwig leven,
overleden te Brakel op 29 april 1985,
gesterkt door de H. Sakramenten
en de Pauselijke zegen.

Jezus' weg is een weg van overgave, vaak een weg
van loslaten van eigen zekerheden, altijd een weg van
liefde en van intense vreugde, want die weg is Jezus
zelf en die leidt ons naar de Vader.

Goede Zuster Polydora, jij behoorde tot de eenvoudigen
aan wie God zijn liefde niet onthoudt. Nagenoeg
75 jaren religieus leven, het is niet niets. Wij danken
de Heer om de genade van dienstbaarheid die Hij je
heeft verleend om Zijn Naam bekend te maken voor-
namelijk bij kinderen en opgroeiende jonge mensen.

Wij danken de Heer ook om wat je geweest bent voor
onze zustergemeenschap en voor je schone familie.
Jij hield van iedereen en iedereen hield van jou.
Zuster Blanka en Zuster Lieve, je zus en nicht, die
je volgden in de nieuwe familie van de Zusters van
Maria, zullen je missen. Maar zij weten dat je diepe
genegenheid en stille zorg, je allen nu nog meer in
de Heer verenigt.

Wij danken de Heer ook, in het onberekenbare en
geheimnisvolle van zijn mateloze liefde, om de jaren
van je ziek zijn en je gezegende oude dag. Je mocht
ervaren in de vele attenties en de liefdevolle zorgen
van je medezusters, hoe de Heer met je bezig bleef.
Dagelijks kwam de Heer tot jou in de H. Communie,
de H. Teerspijze om je te voeden en te sterken en zo
ging de tocht je krachten niet te boven. Zuster van
Maria, met je paternoster in de hand, zo was je niet
eenzaam, zo zal je bij ieder van ons in onze her-
innering voortleven. Zoals de priester bidt in een
van de eucharistische gebeden, je hebt van je leven
„een eeuwige gave aan God” gemaakt. Wij geloven
dat bij de hemelpoort, Jezus je opwacht en dat je
het blijde nieuws zal mogen horen: „goede en trouwe
dienares”.

Zuster Polydora, je blijft voortleven in onze liefde.
Wees nu bij de Heer ook een voorspreekster voor
allen van wie je hier op aarde zoveel hebt gehouden.
„Mijn Jezus, barmhartigheid”.

De Algemene Directeur, E.H. A. Schatteman,
de Algemene Verantwoordelijke en de
Zusters van Maria,
de familie Everaert-De Poortere
danken om uw gebed en christelijk medeleven.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel