



Gedenk in uw vroom gebed

DE HEER

Maurice, Achille EVERAERT

zoon van wijlen René en Elvire LOCQUET

geboren te Meldren op 21 april 1927
en godvruchtig overleden te Gent op
13 augustus 1982,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

—

God onze Vader,
Gij hebt ons een leven geschonken,
Waarin liefde - schoonheid en vreugde,
maar ook pijn en verdriet
ons menselijk deel geworden zijn.
Wij geloven dat door alles heen
uw Liefde het laatste woord zal hebben;
dat het Leven sterker is dan de dood.
In Jezus, Uw Zoon, werd ons duidelijk
dat Gij, die het goede begonnen zijt,
het ook zult voltooien.
In Hem is er door alles heen toekomst
voor elke mens en voor al het menselijke.
Geef, vragen wij U, dat dit geloof
ons tot steun en tot kracht zij,
vandaag en alle dagen van ons leven,
in alle omstandigheden. Amen.

Heer, help ons zijn gedachtenis onder ons
levendig te houden, want het ware graf van de
doden is het hart van de levenden. Over de
dood heen blijven wij verbonden met elkaar
door de liefdeband en in familieverbondenheid

Heer, wil in dank aanvaarden al de kommer
en zorgen van diegenen, die zijn leven hebben
gevuild met ware attenties van liefde en ge-
negenheid.

Dat hij ruste in vrede.

—

Namis wordt opgedragen op 5 september
1982 te 9.30 uur

De families EVERAERT en LOCQUET

danken U voor de blijken van deelneming
in de rouw, die hen treft.

Drukk. F. Botteldoorn - Maarkedal