



Vroom aandenken aan  
DE HEER

**Pierre EVERAERT**

weduwnaar van Mevrouw  
**MARIA KRICKX**

**geboren te Erembodegem, op 15 januari 1885  
en na met stichtende gevoelens het Sakrament  
van de Zieken te hebben ontvangen,  
godvruchtig overleden te Haaltert,  
op 15 september 1972.**

Zoals hij geleefd heeft, zo is vader van  
ons ook heengegaan; eenvoudig en in volle  
overgave aan de Heer.

In zijn hoge ouderdom mocht hij terug-  
blikken op een hard maar toch rijkgevu-  
ld leven. Het lijden en de tegenslagen hebben  
hem niet tot een verbitterd mens gemaakt,  
maar eerder opengesteld voor de rijkdom van  
Gods liefde, voor de vrede en de vriendschap  
onder de mensen. Zijn verlangen naar die  
christelijke vrede uitte zich zeer opvallend  
in zijn dankbaarheid tegenover al wie hem  
genegen was.

Hij was zo blij een groet te krijgen van  
één van zijn vrienden en was diep gelukkig  
bij elke blijk van genegenheid van zijn  
familie.

Heer, wij danken U omdat Gij ons zo'n  
goede vader en grootvader hebt gegeven, zo  
bezorgd om ons geluk, zo werkzaam en zo  
liefdevol voor ons allen.

Bemide kinderen en kleinkinderen, wij  
waren samen heel gelukkig en in alle een-  
voud hebben wij elkaar steeds bemind. Be-  
waar het beeld van mijn leven steeds in uw  
hart. Blijft in onderlinge liefde samenleven  
en dank voor al het goede en het schone  
dat ik van u allen mocht ontvangen. Mogen  
uw gebeden mij blijven omringen tot wij  
weer allen eens gelukkig samenzijn.

Beste Zusters van het Rusthuis, God lone  
U voor al wat gij voor mij hebt gedaan.

---

De Heer en Mevrouw Marcel EVERAERT - VAN  
DER VINCKEN, kinderen en kleinkinderen,

De families EVERAERT,  
KRICKX,  
DE LIL en  
DE SMEDT,

**danken U  
voor uw troostende blijken van deelneming.**

Begr. STRENS, Aalst

DU CAJU AALST