

†

Heer God, wij bidden tot U
voor de ziel
van Mijnheer

RENÉ EVERAERT

Weduwnaar van Mevrouw

ELVIRE LOCQUET

geboren te Meldren op 25 mei 1894 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 14 september 1967, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de pauselijke zegen in het stervensuur.

OUD-STRIJDER 1914-1918 - VUURKRUISER

Lid van de Muziekmaatschappij

"De Verenigde Vrienden"

"Goede en trouwe dienaar, omdat gij mij trouw waart in het kleine, zal ik u over veel aanstellen. Treed binnen in de vreugde van uw Heer."
(Mattheus XXV)

Zal Jezus deze woorden niet herhalen en richten tot deze duurzame overledene? Want trouw was hij aan God en Kerk en goed voor de mensen. In werkzaamheid en liefde, in gebed en zorgen was hij de goede echtgenoot en voorbeeldige vader, zodat zijn kinderen met trots, eerbied en dankbaarheid zijn gedachtenis in ere mogen houden.

Het overlijden van zijn echtgenote had hij diep gevoeld, maar bij zijn kinderen vond hij steun en troost. Hij, samen met zijn echtgenote, had hen grootgebracht door zijn werk en zorg en voorbeeld: nu waren zij hem daarvoor dankbaar.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik dank U om uw goede zorgen en uw tedere genegenheid. God lone U voor al wat ge voor mij deedt. Blijft vast in uw geloof. Bemint en steunt mal-kander. En blijft voor vader en moeder bidden.

Duurbare familieleden en vrienden, die deze begrafenis bijwoont, bidt er samen met de priester voor mijn zielerust.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

†

Heer & Mevrouw Georges EVERAERT-DEVENIJNS,
Heer & Mevrouw Marcel DE BOUVER-EVERAERT,
Heer Maurice EVERAERT,

Mejuffers Liliane en Martine EVERAERT,
Jonge heren José, Paul, Patriek en Filip EVERAERT,
Jonge heren Erik en Marnix DE BOUVER,

De familiën EVERAERT - LOCQUET
DE CAMPENAERE - DE DEKEN,

**Danken U van harte voor Uw
rouwbetuiging en gebeden.**

M. Lippens-De Wilde - Berchem.