

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.

+

GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL  
van Mevrouw

## SIDONIE EVERAERT

Weduwe in 1<sup>e</sup> huwelijk van

Mijnheer JOZEF BADIE

in 2<sup>e</sup> huwelijk van

Mijnheer AUGUST PEYSKENS

*geboren te St. Maria Horebeke op 28 december 1875,  
en zacht in de Heer ontslapen te Nederename, op  
5 juni 1955, gesterkt door de Heilige Sacramenten  
der stervenden en door de Pauselijke Zegen.*

Op het feest van de Allerheiligste Drieuldigheid, als de Kerk de glorie en schoonheid bezingt van God, heeft de Heer deze goede moeder tot Zich geroepen, om haar de eeuwige beloning te schenken.

Zij was een sterke en dappere vrouw, die de zware strijd van het leven heeft gekend, vooral in de opvoeding van haar talrijk gezin. Beproeving en ziekte zijn haar niet gespaard gebleven, maar immer bleef zij moedig, omdat ze wist dat God zijn helpende hand reikt aan iedere moeder, die haar kinderen wil opvoeden in eer en deugd. In de vreugde van de Hemel zal zij het geluk vinden dat de wereld niet bieden kan.

Teerbeminde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, Gij weet met welk een zorgende liefde ik gans mijn leven door voor U heb gewerkt en gebeden. Het was de vreugde en de troost van mijn oude dag, U allen rond mij te zien in dankbare wederliefde. De tedere zorgen die Gij mij hebt betoond, vooral in mijn ziekte, zullen door God honderdvoudig worden beloond. Bidt allen voor Uw moeder, dan zal haar zegen U steeds door het leven geleiden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 dagen aflaat)

ZIJ LEVE IN VREDE BIJ GOD

+

UW DEELNEMING IN HET VERLIES  
VAN HAAR DIE ONS ZO DIERBAAR  
WAS, SCHONK ONS VEEL TROOST,  
EN UW GEBED WAS EEN KOSTBA-  
RE HULP VOOR ONZE WELBEMIN-  
DE OVERLEDENE.

WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE

De familiën

EVERAERT, BADIE & PEYSKENS.