

De moeders gaan, maar sterven niet. (P. Reypens)



GEDENK IN UW VROOM GEBED
DE ZIEL VAN ZALIGER MEVROUW
MARIA EXTERDAEL

weduwe van wijlen

CYRILLE ALBRECHT

*Erelid van de Koninklijke Harmonie
•De Ware Vrienden• van Tollembeek
en erelid van de Koninklijke Fanfare
•Eendracht & Vreugd• van Galmaarden*

geboren te Galmaarden de 17 januari 1885 en in de
Heer ontslapen te Tollembeek de 16 februari 1958,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen.

Ons leven op aarde is een eeuwig sterven. Het is
een voortdurende strijd tegen ziekte, ouderdom en
dood. Wij zijn als een vogel op een tak. Onder hem is
er overstroming; het water stijgt, klimt hoger en hoger.
Maar zodra hij voelt dat het water ook de hoogste top
bereiken zal, slaat hij zijn vleugels uit en vliegt weg.
Zo ook verlengen wij ons leven zolang we kunnen.
Maar als er verder niets meer is, opent onze ziel haar
vleugels en vliegt heen: dat is de dood. De dood is
geen totale vernietiging: het lichaam keert terug naar
de aarde, de ziel die God beminde en diende keert
terug naar haar Schepper om Hem voor eeuwig te
aanschouwen. En ook het afgesloofd en vervallen
lichaam dat we aan de aarde toevertrouwen, zal als
na een slaap op Gods teken uit de aarde weder op-
staan in glorierijke verrijzenis om weder verenigd met
de ziel te delen in het loon voor de goede werken.

Laten we dus niet treuren zoals zij die geen hoop
meer hebben, de dood is goed, die het leven niet
wegneemt maar in een beter verandert. De dag van
de dood is beter dan die der geboorte: want de dag
der geboorte boeit de vrijheid van de ziel aan het li-
chaam terwijl de dood die boeien verbreekt.

Dierbare kinderen en familieleden, hebt dank voor
de gedurige goede zorgen met zoveel liefde aan mij
bestede tijdens mijn langdurige en lastige ziekte. God
zal het u vergelden, want Hij belooft een lang en ge-
lukkig leven aan hen die hun ouders eren. Blijft de
lessen en het goed voorbeeld van uw ouders steeds
indachtig en tracht God te beminnen uit al uw krach-
ten. Hebt elkander lief. Dan komt voor ons allen eens
het ogenblik van het zalig wederzien in het hierna-
maals. Blijft mij steeds in uw gebeden indachtig.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. aflaat.

Dokter en Mevrouw René DEHAEN-ALBRECHT en
hun kinderen Walter, Godelieve, Magda, Mi-
chel, Marc en Annemie,

De Heer en Mevrouw Maurice ALBRECHT-SERMANT
en hun kinderen Jacques en Roger,

De familiën EXTERDAEL, ALBRECHT, SOMERS en
DEVEL,

zeer gevoelig aan de blikken van innige deel-
neming betoond in hun pijnlijke rouw, maar
vooral getroost door uw gebed voor hun dier-
bare afgestorvene,

DANKEN U VAN HARTE.

Drukk. Weverbergh, Galmaarden.