

Ik heb de Heer afgewacht met grote verduldigheid en Hij heeft op mij acht genomen. Hij heeft mijne verzuchtingen aanhoord en mij uit het midden der ellende getrokken.



BIDDEN WIJ SAMEN VOOR DE ZIELERUST

van wijlen

JUFFROUW

Maria EYLENBOSCH

geboren te Strijtem op 14 april 1909
en godvruchtig overleden op 15 juli 1971
in het klooster der Zusters Maricollen te Lede
gerstekt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Men moet de dood niet vrezen als een
deugdzaam leven voorafgaat.

Met Christus ben ik aan het kruis gehecht.
Als wij met Christus lijden, zullen wij met
Hem ook de glorie binnengaan.

Liefste moeder, broers, zusters, schoonbroers,
schoonzusters en familieleden, scheiden doet
altijd pijn, maar troost u bij de gedachte van
het weerzien in het hiernamaals.

O. L. Vrouw, Moeder van Smarten, bid voor
haar!

De plechtige lijkdienst gevolgd van de be-
grafenis had plaats te Lede, op maandag 18 juli
1971 om 9 uur.

Mevrouw Weduwe Judo Eylenbosch - Van den
Broeck,

De Heer en Mevrouw Petrus Eylenbosch-Jacobs,
Mejuffrouw Philomeen Eylenbosch,

De Heer en Mevrouw René Van Eeckhoudt-
Eylenbosch en kinderen,

Mevrouw Weduwe Albert Eylenbosch-Cordonna
en dochter,

De Heer en Mevrouw Jean Van Molle-Eylenbosch
en kinderen,

De Heer en Mevrouw Henri Eylenbosch-Reniers
en zoon,

De families Eylenbosch en Van den Broeck,

danken u voor de troostende
blijken van deelneming
en gebeden.