

PASEN " De Heer is waarlijk verzezen ".



IN GODS VREDE RUSTE

DE HEER

FLORENT FAIGNAERT

echtgenoot van Mevrouw
MARGRIET VAN DE MERGEL

geboren te Schorisse op 24 mei 1911 en alhier
thuis onverwachts overleden op 10 april 1993.

Bijgestaan door het gebed van de Kerk.

Oudstrijder en Krijgsgevangene 1940-1945.

De families **FAIGNAERT, BOUSARD,**
VAN DE MERGEL en **PROVOST,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

God, onze Vader,
onbegrijpelijk en vol droefheid
staan wij,
om dit plotselinge heengaan,
van deze nog op jaren, zo bezorgde,
gedienstige en gemoedelijke man.
Hij hield van de streek
en van zijn bedrijf in al wat groeide en leefde,
in Gods schone natuur.
In het zicht en de hoop van Pasen
heeft de Heer, de verrezene, mij geroepen
na een rijk en gevuld leven
over te steken naar 't eeuwig leven.

Mijn ingoede vrouw Margriet
acht en veertig jaren hebben we
lief en leed samen gedeeld.
Mijn oprechte dank voor uw liefde en trouw.

Mijn geliefde kinderen en kleinkind,
we zullen elkaar missen,
dank voor uw genegenheid en toewijding.
Troost moeder in haar eenzame dagen.

Mijn familieleden en vrienden,
mijn dank voor alles en aan allen.
Ik zeg U allen, vaarwel, maar tot een blij
en gelukkig weerzien bij de Heer.

De namis wordt opgedragen op zondag 25 april
om 9.30 uur in de St.-Martinuskerk te Opbrakel -
Brakel.

Begraaf. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449