

De ziekten met verdueligheid verdragen,  
voltrekken de kroon, die God ons in de  
Hemel bereidt.

†

Tot een dankbaar aandenken en  
een nederige vraag om gebed voor  
mevrouw

## **Georgette FAIGNAERT**

echtgenote van de Heer  
**Remi Callaert**

geboren te Everbeek op 2 juni 1908 en  
godvruchtig overleden in het Stedelijk Zie-  
kenhuis te Geraardsbergen op 29 april 1988,  
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De dood van de rechtvaardige is het einde  
van de nacht en het begin van de dag, het  
einde van de ellende en de ingang tot de  
zaligheid.

Wie goed geleefd heeft, moet het oordeel  
van de grote Rechter niet vrezen. In uw  
handen Heer, beveel ik mijn geest. Ik sterf  
gerust en gelukkig, want na de dagen van  
beproeving is de dag der bekroning voor  
mij gekomen. O schone dag, waarop ik de  
stem mag horen. " Treed binnen in de  
vreugde van de Heer. "

Bemide echtgenoot, het uur van scheiden  
slaat op het ogenblik dat we elkaars hulp  
en genegenheid het meest behoeften. Wees  
daarom niet ontroostbaar en bid met kin-  
derlijke onderwerping : „ Vader, niet onze  
wil maar Uw wil geschiede ”.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, blijft  
eendrachtig verenigd. Eert en bemint uw  
Vader en vergoedt hem mijn tijdelijke afwe-  
zigheid door een verdubbelde toewijding en  
genegenheid. En in afwachting van het  
blijde wederzien hierboven, bidt allen voor  
Moeders zielerust.

O.L.Vr. van den Oudenberg, bid voor ons.

De families

Faignaert, Callaert,  
Matthijs en De Bock  
danken U oprecht voor de bliken  
van genegenheid en deelneming in  
hun rouw en voor uw vroom gebed.

---

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267  
Toersel - Goeferinge - Tel. (054) 41 13 92