

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## Maria-Emma Faignaert

Echtgenote van Mijnheer

**ALFONS DE ROECK,**

geboren te Sint Martens-Lierde, de 24 December 1875, en godvruchtig overleden te Dettinge, de 16 April 1951, voorzien van de laatste troostmidelen onzer moeder de H. Kerk.

O God ! wij danken U dat Gij ons ene zo goede moeder gegeven hebt. Wij beminden ze toch zo vurig hier op aarde ; daar Gij ze thans ten hemel roept, aanbidden wij Uwe goddelijke Wil.

Zij was de zorgvuldige en deugdzaame vrouw van het Evangelie, de vreugde en de roem van haar echtgenoot. Met volkomen onderwerping aan de aanbiddelijke Wil van God, heeft zij geleden en is zij gestorven.

O ! wat zoete troost de wereld te mogen verlaten met de overtuiging ene onberispelijke echtgenote te zijn geweest, ene standvastige dienares van God, ene tedere moeder voor haar talrijke kinderen en kleinkinderen, aan wien zij de christelijke deugden leerde oefenen.

H. Franc.

Beminde Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, ik verlaat U, doch ik sterf gerust en gelukkig. Voorzeker zal mijn afsterven uwe harten met droefheid overstelpen, doch troost U ; is het afscheid bitter, het wederzien in de hemel zal oneindig zoet zijn. Hebt dank voor uwe vurige liefde en tedere zorgen, blijft elkander trouw en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Uitg. Lafort, Sinte Maria-Lierde.

De Familiën FAIGNAERT, DE ROECK,  
VAN DEN BORRE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.