

Mij is niets overkomen dan hetgeen aan den Heer
behaagd heeft. Dat zijn heilige Naam gezegend zij.

Job, I 21.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mevrouw

Marie-Louise Faignaert

weduwe in eerste huwelijk van
Camille Vandenhoeke
en in tweede huwelijk van
François Vandermeeren

geboren te Everbeek, den 28 Januari 1862 en er
overleden den 27 November 1945

—◆—
Zij was een kloekmoedige en eerbare vrouw; zij nam
acht op de wegen van haar huisgezin. Prov. 31

Droefheid en angst zijn op mij neergestort; maar, o Heer,
bij mijn smarten kwamen uw vertroosting en gij hebt ze
blijden. Ps. 116 en 93.

Wij hebben rondgezien en geen hulpmiddelen gevonden.
Wij zochten en niemand kon ons helpen. Wij hebben u,
o Heer, verlenging harer dagen gevraagd en gij hebt ze
verlengt in de eeuwigheid. Eccl. 51. Ps. 20

Geliefde kinderen en kleinkinderen, vaartwel. Ik laat u
in de vrees des Heeren. Vergeet mijn zuchten niet: denkt
aan mijn lijden, aan mijn zorgen jegens u en verplicht u
voor de rust mijner ziel te bidden. H. Franc.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

7 j. en 7 q. afl.

Troostend was voor ons uw blijk van diep gemeen-
de deelneming bij het overlijden van onze teergeliefde
moeder, schoon-moeder, groot-moeder, tante, groot-
tante, en bloedverwante

Hiervoor onzen besten dank.

De familiën FAIGNAERT en VANDENHOEKE,