

O God, geef sterkte aan ons gepijnigd hart,  
opdat wij met kristene onderwerping zouden  
zeggen : Uw H. Wil geschiede.



Tot vroom aandenken van

DE HEER

## Achiel FAINGNAERT

Voorzitter Oud-Strijdersbond St.-Maria-Lierde  
Oorlogskruis met palm - Vuurkruiser - IJzer-  
kruis - Herinneringsmedaille Albert I - Militair  
ereteken 1e klas - Herinneringsmedaille en Over-  
winningsmedaille 1914-1918.

echtgenoot van Mevrouw

Ida M A T T H I J S

geboren te St.-Maria-Lierde op 18 januari 1893  
en godvruchtig overleden te Parike op 21 decem-  
ber 1966, voorzien van de H.H Sacramenten der  
zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Het aardse geluk is wankelbaar als de zon-  
neschijn in het najaar. Zalig daarom de mens,  
die in zijn leven de Hemel niet uit het oog  
verliest, maar moedig zijn plicht volbrengt in  
het licht van het sterkend geloof. Al komt  
dan tegenspoed en kruis, niets verschrikt hem,  
want zijn vertrouwen staat vast op de Heer  
en zij die op God vertrouwen worden niet  
teleurgesteld.

Zo heeft ook deze man geleefd. Als goede  
vader en echtgenoot stond hij steeds in dienst  
voor zijn gezin, maar ook zijn plicht tegenover  
God heeft hij niet vergeten. Hem wacht  
thans de beloning die de Heer beloofd heeft  
aan zijn getrouwen. Mogen de engelen hem ge-  
leiden naar het hemels vaderland.

Dierbare echtgenote en kinderen, weest niet  
bedroefd om mijn heengaan, ik stierf gerust  
omdat ik bij mijn afscheid aan deze aarde  
een beter en gelukkiger leven tegemoet ga.

Tijdens mijn leven hebt gij mij uw goedheid  
en genegenheid betoond, daarom reken ik nu  
ook op uw gebed.

Heer geef zijn ziel de eeuwige rust.



De families FAINGNAERT,  
MATTHIJS,  
MACHTELINCKX,  
DE TURCK,

danken U om Uw kristelijk mede-  
leven en Uw gebeden.

Uitg. Surdiacourt St.-Maria-Lierde