

Heer, niet mijn wil, maar uw Wil geschiede.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

**ADELSON FAINGNAERT**

echtgenoot van Mevrouw

**Anna Selos**

geboren te Parike de 1 juli 1881 en overleden in de kliniek der Zusters van Barmhartigheid te Ronse, de 10 juli 1959, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden en van de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

O God, die in het verborgene ziet en geen goed onbeloofd laat, wil genadig het offer van mijn leven aannemen tot uitboeting van het; een ik in mijn leven heb misdreven en voor het geluk van mijn beminde familie.

Teergeliefde Echtgenote en Zoon gij weet dat ik veel heb geleden en dat de pijnen die ik heb onderstaan soms ondragelijk voor mij waren, maar door uw liefdevolle zorgen werden zij telkens minder zwaar. Hebt daarvoor dank en moge de Vader in de Hemel U zegenen en beschermen.

Beminde Bloedverwanten ik zeg u allen vaarwel en tot wederziens bij de Heer; vergeet mij niet in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 qu. afl.  
Heer Jezus geef hem de eeuwige rust. 7 j. en 7 qu  
H. Hart van Jezus, maak dat ik u altijd meer en meer beminne. 300 d. afl.

De famliën

**FAINGNAERT-FAINGNAERT**  
en **SELOS-CLINQUANT**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

---

Dr. Vw Modde, Everbeek.