



*Beeld van liefde, beeld van goedheid
beeld van al wat edel is
bloeit zij zo in aller harten en
in elk geheugenis.
(G.G.)*

Bij God moge eeuwig zich verblijden
zijn trouwe dienaars

mevrouw

Agnes Faingnaert

weduwe van de heer
Sylvain Van Der Donckt

geboren te Sint-Martens-Lierde
op 6 april 1922 en godvruchtig
overleden te Zegelsem op 13 februari 1997.

De families Van Der Donckt, Faingnaert,
De Smet danken voor uw gebed en
deelneming in de rouw.

De namis wordt opgedragen in de St.-Ursmarus-
kerk te Zegelsem op zondag 16 maart 1997 om
9.30 uur.

Vandaag treuren velen met u, dierbare familie, om het heengaan van haar die u bijzonder dierbaar is. Een echtgenote en moeder was ze uit de duizend. Misschien leven kinderen aan dit wonder voorbij in onze tijd.

Gij hebt het wonder gezien en zijt er uitermate dankbaar voor. Een geschenk uit de hemel, dat was ze. Met vader heeft ze zich gegeven aan haar gezin. God alléén weet de volle rijkdom van dit leven en Hij heeft haar verhaal opgetekend uur na uur. Een verhaal waarin de parels glanzen van toewijding, diepe eenvoud en naastenliefde. Met vader Sylvain bouwde zij het huis tot een gezellige thuis, waarin de kinderen en kleinkinderen de mooiste uren hebben gekend.

Typisch was haar bezig zijn met alles, haar ijverige handen die we nooit stil hebben geweten. Met zich draagt zij de blijde herinnering aan een onbeperkte genegenheid en de lieve attenties. Maar ook Zegelsem draagt het beeld mee van een ingoede vrouw, zeer geaardeerd door burens en de vele vrienden.

Wij geloven moeder, dat gij ons nabij zijt, intenser dan ooit. Ons gesprek gaat verder over de grenzen van de dood.

Liefste Marie Jose, hoe moet ik u bedanken. Dag en nacht waart gij om mij bekommerd. Uren zijt gij bij mij gebleven om mijn leed te verzachten. Guy en Linda, ook gij die mijn laatste levensdagen, hebt verzacht door u voortdurende aanwezigheid en liefdevolle steun. Heb moed, we leven verder in herinnering.

Lieve Katia, Tineke en Stefanie, gij waart mijn fierheid, mijn levenslust, mijn vreugde. Dank voor alles. Blijft voor elkaar een hulp en steun. Denk aan mij 'k vergeet je niet.

Dierbare familieleden, goede burens. Blijft elkaar graag zien en beminnen. Hartelijk dank voor alles, en de vele bezoeken.

We bidden dat moeder voort moge leven in ons en onder ons, met haar geest en haar liefde