

Zo ging een gediensige en goedhartige vrouw,  
een trouwe en liefdevolle echtgenote,  
een vrome moeder haar loon ontvangen bij de  
[Heer.

†  
UITNODIGING TOT GEBED  
EN EUCHARISTIEVERING VAN

**MEVROUW**  
**ALICE FAINGNAERT**  
echtgenote van de Heer  
**REMI DE SMET**

geboren te Oprakel de 6 augustus 1892  
en stil en godvruchtig overleden te Velzeke  
de 10 september 1969, gesterkt door Kristus in  
Zijn HH. Sakramenten en Pauselijke Zegen.

Ze was erelid van de plaatselijke boerinne-gilde  
en de H. Hartbond.

Ontsporen uit een oude gekende kroostrijke  
stam, erfde ze er uit de deugden van oud-vlaamse  
bloede. Sterk in het kristelijk geloof der vade-  
ren, streng en gewetensvol in haar oordeel, werk-  
zaam en vooruitziende, stichtte ze 'n schoon gezin  
met de man evenwaardig en met overeenstemmende  
gevoelens die de heilige band met haar verenigt.

Zoals alle mensenleven vreugde en leed kent,  
zo heeft deze vrouw en moeder ook veel goede  
dagen gekend, van geluk en voorspoed. Maar  
ook kwade dagen van beproeving en leed. Haar  
kinderen zag ze opgroeien; meer door haar voor-  
beeld dan door haar woord. Ze was voor allen  
een aanmoediging tot vroomheid, werkzaamheid  
en behulpzaamheid, tot goede verstandhouding.

Voor haar man was zij de liefdevolle en trouwe  
echtgenote, delend in alle schikkingen en zorgen.  
En de Heer zegende het opgroeiend gezin, waar  
ieder kind goed zijn weg vond door het leven  
dat was de bekroning van haar geloof en arbeid.

Het leed kwam echter ook op haar schouders  
drukken, twee van haar kinderen werden haar  
ontnomen, in haar geloof zocht ze troost en  
berusting. Stilaan kwamen de hoge jaren, met  
zijn lasten, die spijs alle zorgen haar gestel  
ondermijnden, tevergeefs werd overal uitgezien  
naar hulp en genezing, uiteindelijk is ze stilaan  
haar aardse einde tegemoet gegaan, kalm en  
gelaten tot een beter leven ingegaan bij de  
Heer.

Mijn duurzame Remi, kinderen en kleinkinde-  
ren, ik heb voor U allen gedaan wat een moeder  
kon doen en lijden. Ik dank U allen om de  
liefde, de eerbied en de dankbaarheid waarmede  
ge mij omringd hebt. Blijft in liefde en een-  
dracht verenigd, wees verdraagzaam tegenover  
elkaar en doe zoals ik U heb voorgedaan. Ver-  
zacht en vertroost, vaders, eenzame dag, door  
een regelmatig bezoek. Blijft mij gedenken in uw  
zondagsmis en gebeden.

Beste broer, herinner U de schone dagen van  
onze jeugd. Dra bereiken we onze eeuwige bestem-  
ming, duurzame familieleden, vrienden en ken-  
nissen, wat gaat alles vlug voorbij, allen tot  
weerziens bij de Heer.

NAMIS: heeft plaats te Oprakel op zaterdag  
4 oktober 1969 te 19 uur.

De families  
FAINGNAERT, DE SMET en VAN MAELDERGEM  
**BEDANKEN**