

Is de avond gevallen, waag het niet U zelf een nieuwe morgen te beloven : Wij weten nooit op welk uur de Heer zal komen en daarom moeten wij altijd bereid zijn.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

ALFRED FAINGNAERT

echtgenoot van Mevrouw

AMELIE VERMANG

geboren te Parike, op 16 mei 1901 en er godvruchtig overleden, op 7 februari 1977, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Gepensioneerd Mijnwerker.



De families **FAINGNAERT, VERMANG,**
DE STAERCKE en DE BRAEKELEER,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming en **DANKEN U.**

Uitg. J. GHIJS, Delftinge

De laatste dagen lieten de gevolgen van het werk in de mijnen zich voor deze overleden man meer en meer voelen, maar niemand kon vermoeden dat de dood zo plots zou toeslaan.

Zijn leven bestond erin te werken voor zijn gezin en dat tot de laatste maanden. De invaliditeit van zijn echtgenote was voor hem een zware beproeving ; maar met liefde en geduld heeft hij, zoveel hij kon, haar verzorgd en bijgestaan.

Moge de barmhartige God hem om zijn liefde en inspanningen nu het eeuwige loon schenken.

Duurbare echtgenote, mijn heengaan is voor U een zware slag ; graag had ik U nog langer gezelschap gehouden. Moge de Heer U troost en opbeuring schenken en de hoop elkaar eens weer te zien.

Lieve kinderen en gij allen die mij duurzaam zijt, bidt voor mij en weest liefdevol voor Moeder.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust !