

Al is de dood wat haastig geweest, bedroeft U niet uitermate, want de rechtvaardige, die door een onverwachte dood getroffen wordt, zal in vrede zijn. Sap. IV. 7.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Cyriel FAINGNAERT

Weduwnaar van wijlen Mevrouw

Marie-Louise De Vuyst,

geboren te St. Martens-Lierde, de 19 April 1873, en aldaar in de Heer ontslapen, de 1 Mei 1949, voorzien van de laatste troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

De duurzame afgestorvene was een voorbeeld van vaderlijke verkleefdheid en liefde voor zijn huisgenoten, gediensig voor zijn evennaaste en altijd bereid om goed te doen.

Hij heeft de kwellingen, welke God hem overzond, verduldig en met onderwerping doorstaan, overtuigd zijnde dat God zijn beste vrienden beproeft op aarde, om hen in de Hemel een rijke beloning te geven.

Heer, Gij hadt ons hem gegeven tot ons geluk, Gij eist hem van ons terug; wij schenken hem U terug zonder tegenspreken, al is het met een droef en toegenepen hart.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, hard is de slag die U treft; doch troost U. Mijn dood is de verwisseling van een vergankelijk met een volmaakt leven, van een tranendal met de Hemel, en van het gezelschap der mensen met dat van God.

Blijft mij vooral indachtig in uwe gebeden.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn toevlucht. 300 d. afl.

Uitg. Valère Lafort, Maria-Lierde.

De Familiën FAINGNAERT, VANDEN BORRE,
DE VUYST, VAN DAMME,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.