



WIJ GEDENKEN

de Heer

**Firmin, Lucien Faingnaert**

echtgenoot van Mevrouw

**Emerence Depoorter**

° Zegelsem 22 januari 1928

† Oudenaarde 11 januari 1987.

Gesterkt door de H. Sacramenten.



De kern van alle dingen  
is stil en eindeloos.  
Alleen de dingen zingen  
Ons lied is kort en broos.

En donker zingt mijn bloed,  
van heimwee zwaar doorwogen.  
Ik zeil langs regenbogen  
Gods stilte tegemoet.

(Felix Timmermans)

Mevr. E. FAINGNAERT - DEPOORTER  
en kinderen,

alsmede de families  
FAINGNAERT, DEPOORTER,  
VAN HILLE en DE CUBBER,

danken U.

---

Rouwleiding Aelvoet, Ronse