

O Kruis, in uw schaduw zal ik rusten.

†

BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

FRANÇOIS FAINGNAERT

weduwnaar van Mevrouw
Maria DE RUYVER,

geboren te Nederbrakel op 23 september 1884 en er
godvruchtig overleden op 13 februari 1965,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken,
de H. Kommunie en de Pauselijke Zegen.

Ijveraar van de Bond van het H. Hart en lid van
verscheidene godvruchtige genootschappen.

Wie de afgestorvene vroeger ontmoette, was telkens getroffen door zijn schalkse opgeruimdheid. Dit was geen louter uiterlijke karaktertrek, doch het doorbreken van een diep innerlijk optimisme.

Ondanks de vele en zware beproevingen wist hij altijd het hoofd rechtop te houden. Hij geloofde immers dat zijn eigen bestaan en dat van zijn gezin gedragen werd door God, die bovenal een binnende Vader is. En een vader bewerkt tenslotte niets anders dan het geluk van zijn kinderen, een geluk dat niet altijd met mensenogen kan gezien worden, maar dat toch echt is, want het doet de zielen steeds meer op God gelijken.

Van dit bezorgd vaderschap van God was hij de weerspiegeling voor zijn kinderen. Tot zijn laatste krachten heeft hij zich volledig gewijd aan hun welzijn. Aldus kon hij rustig - en het ging zonder doodstrijd - de weg inslaan naar het eeuwig Vaderhuis. Daar zal hij de Heer horen zeggen: "Trouwe en voorzichtige dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik U aanstellen: treed binnen in de vreugde des Heren,,".

Dierbare kinderen, mijn oprechte dank voor uw kinderlijke wederliefde. Bidt voor moeder zaliger en voor mijn zielerust. Tot weerziens bij de Heer.



De families

FAINGNAERT,
DE RUYVER,
FAINGNAERT,
DE CUBBER,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en danken
U.