

Laat, Heer ; Uw dienaar in vrede gaan...

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

GEORGES FAINGNAERT

weduwenaar in 1e huwelijk van Mevrouw

CELINA DE NORRE

echtgenoot van Mevrouw **AMANDINE DE BOOM**

geboren te St.-Martens-Lierde, de 8 augustus 1913
en godvruchtig overleden in het Stedelijk Zie-
kenhuis te Geraardsbergen, de 18 augustus 1976,
gesterkt door de H. Sakramenten der stervenden

Oudstrijder 1940-1945



De families **FAINGNAERT, DE BOOM,**
HAEGEMAN, DE BRABANDER en
DE NORRE,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Wie in lijden en jarenlange beproeving ge-
leerd heeft, niettegenstaande alles, toch nog aan
God de bijzonderste plaats in zijn leven te ge-
ven, ontmoet diezelfde God op zijn laatste le-
vensdagen in een berustende kalmte en volledige
overgave.

Door zijn levensdagen liep als een steeds
terugkerende begeleidingsnoot zijn HOOP op de
Heer als zijn steun en sterkte. Hij geloofde in
de kracht van de H. Eucharistie die hij zonder
menselijk opzicht thuis ontving in een geheel
van sireen mannelijke vroomheid en overgave...
« Morgen gaat het wel beter. »... Eigen leed
verbergend wou hij nog moedig alles doorstaan,
zijn stille thuis verlaten om de geneeskundige
zorg van het ziekenhuis te beproeven.

Duurbare echtgenote, gelijk het voor U jaren-
lang nooit te veel was mij te helpen wanneer de
gezondheid mij in de steek liet, zo zijt Gij, met
de meeste zorg, mij zoveel mogelijk komen be-
zoeken in het ziekenhuis. Samen hebben wij wel
en wee gedragen. Mocht Ik het U weldra bij de
Heer kunnen vergelden.

Kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrien-
den, vaartwel. Mochten wij allen eenmaal sa-
menzijn in de hemelse heerlijkheid ; vergeet mij
daarom niet in uw persoonlijke gebeden en in
de wekelijkse Eucharistieviering.