

Verblijd U, goede knecht, voortaan ;  
Gij hebt mij goede dienst gedaan  
In d' allerminste kleinigheid ;  
Verblijd U in der eeuwigheid !

G.G.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van mijnheer

## Gustaaf - Francies FAINGNAERT

echtgenoot van mevrouw

Clementine VAN DEN DRIESSCHE,  
geboren te Nederbrakel de 12 mei 1888 en er  
godvruchtig overleden de 2 oktober 1956,  
voorzien van de laatste h. Sacramenten.

Lid van de Boerengilde, de mannenbond van het  
h. Hart, het Xaverianengenootschap en alle an-  
dere godvruchtige genootschappen.

Opgegroeid en opgevoed in een van die echt-  
kristelijke, Vlaamse, taaië boerenfamilies, die de  
trots en de roem van ons volk uitmaken, was de  
dierbare overledene de diep vrome en over-  
tuigde kristelijke boer gebleven, zo innig ver-  
kleefd aan onze Moeder de h. Kerk en haar  
priesters als de boer vastgeankerd zit aan zijn  
akkers Met welke eerbied en genegenheid ont-  
ving en bejegende hij de priesters op zijn boer-  
derij ! Welke prachtige voorbeelden van god-  
vrezendheid en plichtsbefef gaf hij aan zijn  
dierbaar gezin. Zonder menselijk opzicht diep  
gelovig, vervulde hij in zich, als voorbeeldige  
echtgenoot en toegewijde huisvader het beeld  
van de kristelijke rechtvaardige man, zoals onze  
h. boeken hem ons voorstellen. Kostbaar in de  
ogen van God is de dood der rechtvaardigen.

De kinderen en de familie treuren terecht om  
het zo onvoorziens verdwijnen van een zo goe-  
de vader ; maar zij zullen hun leven lang met  
eerbied en weemoed terugdenken aan hem, om-  
dat zij beseffen hoeveel zij hem verschuldigd  
zijn. En zij maken de woorden van Sint Augus-

tinus tot de hunne : « Wij hebben hem steeds be-  
mind ; vergeten wij hem niet ; verlaten wij hem  
niet vooraleer wij hem door onze tranen en ge-  
beden hebben gebracht in het Hemels Vader-  
huis ».  
(Confess.)

Beminde echtgenote, met wie ik zoveel scho-  
ne jaren heb beleefd omdat we beiden in trouw  
en plicht onze brave kinderen hebben opge-  
voed, vaarwel en heb dank voor uw trouwe lief-  
de en liefdevolle zorgen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij weet  
hoe ik altijd voor u bezorgd was en enkel voor  
u leefde. Uit dankbaarheid hebt gij mij met kin-  
derlijke liefde omringd. Vergeet mij echter niet.  
Van harte dank ik u op mijn beurt en ik smeeek  
God dat hij u overvloedig erom zegene. Eert  
moeder en draagt zorg voor haar. In afwachting  
van ons eeuwig wederzien laten we voor mal-  
kander veel bidden. Gedenkt mij dagelijks in  
uw gebeden. Vaert allen wel ende levet scone.  
Goedertieren Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
De 4 akten a.u.b.

**Mevr. Clementine Van den Driessche,  
Heer en mevr. Victor Faingnaert-Faingnaert  
en kinderen Gexarda, Marga en Christine,  
Heer André Faingnaert,  
Heer Raphaël Faingnaert,  
De families Faingnaert, Van den Driessche,  
Van Elsuwé en Haustraete**

zijn zeer erkentelijk voor de  
blijken van christelijke deel-  
neming en danken U.