

"Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij geloof, al is hij ook gestorven, zal leven, en wie leeft en in mij geloof, zal in eeuwigheid niet sterven,," (Evang.)

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Irène - Marie-Thérèse Faingnaert

weduwe van Mijnheer
Alois DE CROO

geboren te Oprakel op 8 mei 1877 en er godvruchtig overleden op 21 september 1963, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en der stervenden.

Een mensenhart verlangt en hunkert naar Moeder en leeft van Moeder zolang het klopt. Moeders liefde is het schoonsse aardse goed en genade : een afgrond van goedheid en offer... een schatkamer vol rijkdom en weelde, een macht die anderen sterkt en wonderen bewerkt... en dan valt Moeders hart zelf stil en we wenen omdat we ons Moeder verloren hebben...

Gesproken uit een van die oude schone Vlaamse gezinnen met veel kinderen, waarop het beoefenen der kristelijke deugden en de noeste arbeid hun stempel hadden gedrukt, is ze opgewassen tot een vrome en plichtbewuste vrouw. Zij was vooral een vrouw van diep geloof, godvrezend en rechtschapen. Haar vertrouwen in Gods Voorzienigheid was geworteld in het diepste van haar hart. In een nooit falende en offervaardige liefde heeft ze haar leven lang God en de Kerk gediend en bemind. Ze heeft haar beste krachten gewijd aan haar geliefde man en zich te pande gesteld als een minnende en rusteloze moeder voor de opvoeding en het welzijn van haar kinderen en familie.

De zachtheid en de strengheid lag verspreid over haar lippen, de goedheid in haar hart, liefde en

barmhartigheid in haar werken. Zij is voorbijgegaan al goed doende. Velen die haar kwamen bezoeken in haar oude dag vonden haar stil en gelaten, haar rozenhoedje biddend. Moedig en zeer geduldig heeft ze al de wederwaardigheden van het leven en van haar laatste ziekte gedragen. In die zielegrootheid is haar leven gegroeid en gerijpt tot het waardig bevonden werd terug te keren tot haar Schepper in de eeuwige welverdiende Rust en Zaligheid van de Hemel.

Mijn duurzame dochter, zoon, schoonzoon en kleinkinderen, al ben ik van de aardse boeien verlost, ik blijf dicht bij U in de eeuwige liefde. Tijdens mijn leven heb ik veel aan U allen gedacht, voor U zo gaarne en onbaatzuchtig gewerkt en gebeden. Vele en schone jaren heb ik in uw midden doorgebracht, dankbaar heb ik alles uit Gods Vaderhand aanvaard. In mijn H. Geloof en gebed telkens mijn kracht en troost geput. Blijft het beeld van een goede en kristelijke moeder in uw hart bewaren. Ik dank God en U allen voor alles wat ge voor mij geweest zijt en gedaan hebt. Gij vooral, mijn geliefde dochter Maria, die me dag en nacht met engelachtig geduld en liefde hebt bigestaan in mijn laatste ziekte. Daarboven in de hemel blijven vader en moeder over U waken. Bidden we voor elkander. God zegene en beware U allen.

Beste familieleden en kennissen, hebt allen dank om uw vriendschap en genegenheid. Gods Vrede en Liefde zij altijd met U.

Ten paradijze geleiden U de engelen ! Wij volgen Uw spoor met liefde en dank in 't hart, o Moeder en in ons oog een traan... Vaartwel moeder en tot weerziens in het hemelhuis.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

De Families FAINGNAERT, DE CROO, VAN
MALDERGEM, VAN DEN BROEKE,
BEDANKEN.

Uitg. S. Gyselinck, Oprakel