

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.

†  
BID VOOR DE ZIEL VAN

## JULIA - MARIA FAINGNAERT

dochter van

FRANS EN WIJLE MARIA DE RUYVER

geboren te Nederbrakel den 20 Februari 1918,  
en godvruchtig overleden te Uccle den 8 Februari 1944

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw.  
van het genootschap van de H. Barbara,  
en van andere godvruchtige genootschappen.

Wat is het leven van den mensch? Een rook die  
voor weinig tijds verschijnt en weer verdwijnt!

H. Jacobus IV-15

Gelijk eene bloem, nauwelijks ontloken en vertrappt,  
zoo is zij verschenen en verdwenen! H. Bon.

Zij was goed van inborst, godvruchtig en werk-  
zaam. Als oudste dochter was zij vol moederlijke  
bezorgdheid voor de andere leden van het gezin en  
had daarbij een open oog en open hand voor de  
nooden van de menschen die door den oorlog be-  
proefd waren! En toen kwam de beproeving ook  
haar bezoeken; zij morde niet tegen God omdat Hij  
haar bezocht met het kruis, maar droeg het met blijde  
gelatenheid! Nu hoopte zij weer met vernieuwde  
krachten te kunnen arbeiden voor het welzijn der  
anderen toen de Heer er anders over besliste. Uw  
wil geschiede, o Heer, op aarde als in den Hemel!

Bemide Vader, Broeders, Zusters en Bloedver-  
wanten, weest niet bedroefd zooals de menschen die  
geen geloof hebben; laat ons verenigd blijven met  
Moeder door ons dagelijksch huiselijk gebed; en gij  
allen die mij hebt bemind en bezorgd moge de Heer  
u honderdvoudig vergelden voor uw goedheid.

Bid de vier akten. (12 jaar afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid!

300 dagen afl.

Mijnheer Frans FAINGNAERT,  
Mijnheer René FAINGNAERT,  
Mejuffer Bertha FAINGNAERT,  
Mejuffer Gabriëlle FAINGNAERT,  
Mijnheer Robert FAINGNAERT,  
Mejuffer Leona FAINGNAERT,  
Mijnheer Leon FAINGNAERT,  
De familiën FAINGNAERT en DE RUYVER,

gevoelig voor Uw blijk van deelname in hun  
pijnlijksten rouw, bieden Ucd. hun innigen dank.