

Gods Heilige Wil geschiede.

+

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

MARCEL FAINGNAERT

echtgenoot van Mevrouw

MARIE-THÉRÈSE SALMON

geboren te Delftinge de 3 april 1926, en tragisch overleden te Nederbrakel de 6 januari 1964, gezalld met het H. Oliesel « in extremis ».

Laten wij in zijn dood de schikkingen van God aanbidden, de onstandvastigheid van dit leven overwegen en zelf met een zuiver en rein geweten het eeuwig leven afwachten.

Zijn zó vroegtijdig als plots afsterven bedroeft en ontstelt terecht ons hart. Naast de treurnis om de onvoorbeide dood, gaan onze medevoelende gedachten naar het door droefheid overstelpte hart van vrouw, kinderen en oude moeder. Samen met de familieleden, vrienden en medeparochianen bidden wij om lafenis voor de ziel van de overledene, voor steun en opbeuring, ten bate van hen die door zijn plots afsterven zó diep beproefd worden.

Zijn afsterven leert ons, meer dan gelijk welke predikatie, dat niets duurzaam is van al wat sterfelijk is en dat het geluk verdwijnt op het ogenblik dat men het schijnt te bereiken.

Gelukkig de mens die zó leeft gelijk hij wenst in zijn dood gevonden te worden.

Dierbare Echtgenote, de onverbiddelijke dood komt al te vroegtijdig aan ons geluk, aan de zorg voor onze kinderen, aan ons levenswerk een einde stellen. Het is hard, maar wezen wij zó gelovig hierin Gods Wilsbe. schikking te zien en te aanvaarden. Troost U en bid de

Heer, Hij is God, en de Gever van alle vertroosting. Ik vertrouw aan uw sterke schouders, uw christelijk levensinzicht, uw wijs beleid, de zorg voor de opvoeding en de toekomst van onze kinderen. Ik was zó fier over u, over hen, over mijn werk.

Dierbare Kinderen, ook als gij groot geworden zijt, bemint en eert uw moeder zoals nu. Bidt thans samen met haar voor mij. Bij God zal ik over u waken.

Goede Moeder, ik had gehoopt uw verdere levensdagen te kunnen beschermen, uw zacht afscheid in uw zegen te mogen verdienen. Ik vertrouw U nu toe aan Gods Voorzienigheid, aan de zorgen onzer familie.

Dierbare Familieleden en Vrienden, bewaart voor mij de belangstelling van een schoon gebed.

H. Hart van Jezus, ontferm U over hem.

H. Barbara, bid voor hem.

*En ware troost waren voor ons
uw bliken van christelijke deelneming
bij het heengaan van hem die ons zó
dierbaar was.*

Daarvoor danken U innig :

*De familiën Faingnaert, Salmon,
De Norre en De Norre.*

Uitg. Mevr. C. Miserez, Delftinge