

Heer, bewaar mij in uw liefde, waarin ik steeds geleefd heb.

†

Heer, geef de eeuwige rust aan

Mevrouw

Maria FAINGNAERT

weduwe van Emiel Van Assche,

geboren te Nederbrakel op 9 januari 1887 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 27 januari 1980, voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de Boerinnengilde en andere godvruchtige genootschappen.

Eenvoudig, gelukkig, biddend, zich zelf vergetend, zo heeft deze dierbare overledene geleefd, zo is zij ook gestorven.

Zij was steeds bekommerd om haar huisgenoten, was tevreden met simpele dingen en uiterst gelukkig wanneer zij bij elk hoogfeest Kristus de Heer in haar huis mocht ontvangen.

Zij was blij om de eendracht onder haar kinderen, die zij regelmatig rondom zich zag. Zelf straalde zij

vrede uit voor allen die haar in haar landelijke woning kwamen opzoeken; zij beantwoordde het woord van het evangelie: « Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden ».

Zij was diep gelovig. Met haar rozenkrans in de hand bad zij menig uur tot God, voor haar geliefde kinderen en kleinkinderen, voor haar twee petekinderen in de Afrikaanse missies, voor alle mensen die in nood zijn.

Dankbaar voor het vele goede dat zij van God heeft gekregen en in volle overgave aan Gods wil, ontsliep zij met de glimlach op de lippen. In God vond zij immers de volle vreugde, het blijvend geluk en het eeuwig leven.

Maria, Moeder Gods, bid voor haar.

Voor uw blijken van kristelijk medeleven in hun rouw, danken U :

de families Faingnaert, Van Assche, Faingnaert, Bockstael.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel