

Uwe vrienden, o Jezus, zijn alle gelovigen die met U de Kelk van het lijden drinken. (V. Hugo.)

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

Maria-Irma-Theresia FAINGNAERT

echtgenote van Mijnheer

CYRIEL VAN WIELENDAELE

Geboren te Nederbrakel, de 23 October 1890, versterkt door de Heilige Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen "In Articulo Mortis", en zacht in de Heer ontslapen te Optrakel op de Octaafdag van het Feest van het Heilig Hart, de 19 Juni 1953.

Ijveraarster van de Vrouwenbond van het H. Hart, Raadslid van de Derde Orde en lid van verschillende Confrerïën.



Nu zij ons ontnomen is, beseffen wij nog meer welke kostelijke schat wij verloren hebben. Maar in onze verslagenheid, bidden wij vol onderwerping: "o Heer, uw Wil geschiede."

Als uitverkorene Gods, was zij bekleed met goedheid, ootmoedigheid, zedigheid en verduldsheid. (Col III.)

Van iedereen werd zij bemind en geëerd, omdat zij oprecht haar heilig Geloof beleefde; omdat zij eenvoudig en meevoelend was, en met haar edel hart vertrouwen inboezemde. Meermalen beurde zij bezoekers op, die met haar openhartig kwamen praten, haar eigen leed en pijn vergetend. Zij was de "sterke vrouw", met een onverwoestbare blijmoedigheid en vertrouwen in de Heer.

Diep godvruchtig bad ze regelmatig haar Paternoster en verlangde dikwijls naar Christus in de Eucharistie om zich te sterken met het levend Brood, waarin zij de kracht vond in alle moeilijkheden.

Met haar twee zonen, haar roem en trots, die zich voorbereiden in de dienst des Heren, leefde ze tot in de minste bijzonderheden innig mee; 't was voor die gelovige en heldhaftige moeder een geestdriftige bezieling. Zij was tevens de hoeksteen van haar huis; vroeger ijverig en werkzaam, de zorgvolle moeder; nu van op haar lijdensbed, volgde ze, regelde en leidde ze alles.

Roep haar tot U, Heer, laat haar bij U, en schenk haar de verkwikking van Uw licht en Uw vrede.

Beste echtgenoot, beminde kinderen, dierbare broeder, zusters en familieleden, die mij zo genegen zijt geweest, die mij nacht en dag met liefde en zorgen hebt omgeven, ik zal U eeuwig dankbaar zijn; O. L. Heer zal U honderdvoudig alle diensten vergelden, die ge mij bewezen hebt. De goede God heeft niet toegelaten dat ik de zoete vreugde van de priesterwijding van mijn zonen zou smaken; Hij weet wat het beste is voor de mens. Ik ben van u niet weggegaan; ik blijf met u verbonden en blijf van uit de Hemel over U waken tot wij er eens met elkander voor eeuwig zullen verenigd zijn Door uw trouw en vurig gebed voor mij zal ik in uw hart en in uw gemoed altijd aanwezig zijn.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontontferm U onzer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

De Heer Cyriel VAN WIELENDAELE;
Juffrouw Maria VAN WIELENDAELE;
Eerw. Pater O. VAN WIELENDAELE S. J.
Eerw. Frater L. VAN WIELENDAELE W. P.
De Familiën FAINGNAERT, FAING-
NAERT, VAN WIELENDAELE,
VAN TWEMBEKE;

danken oprecht voor uw
gebeden en uw meevoelen
in de rouw.

Nederbrakel Druk. We. O. Surdiacourt