

De mens die in lijden en sterven zich overgeeft  
aan de wil Gods, ontslaapt in vrede.

H. Alph. de Lig.

## BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

### Marie-Celeste FAINGNAERT

Echtgenote van Mijnheer

#### Louis-Hector VAN BOCKSTAELE

geboren te St Martens-Lierde, de 16 November 1885  
en er godvruchtig overleden de 11 Februari 1949,  
gesterkt door de laatste Troostmiddelen onzer  
Moeder de H. Kerk.

Haar geloof en hare godsvrucht waren het  
geluk van haar leven, haar troost en sterkte  
in hare langdurige ziekte, hare hoop bij het  
sterven.

De Heer heeft haar beproefd gelijk het  
goud in de smeltkroes; veel en lang heeft  
zij geleden, doch, vol betrouwen op Jezus'  
Heilig Hart, leed zij met stichtende verdul-  
digheid en heilige onderwerping, daar zij  
rekende op de kroon die God haar had  
voorbereid. II Tim. c. 4, v. 8.

Vaartwel beminde echtgenoot, kinderen  
en kleinkinderen, dank voor uw goede zor-  
gen en grote verkleefdheid; blijft met hart  
en ziel verenigd en weest mij vooral indach-  
tig in uw gebeden. Tot wederziens in de  
Hemel.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 d. afl.

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.

De familiën FAINGNAERT, ROELS,  
VAN BOCKSTAELE en DE COCK,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.