

Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat ik op de laatste dag uit de aarde zal opstaan.

†

ZALIG AANDENKEN AAN

Mevrouw

Marie - Eustasie FAINGNAERT

echtgenote van de Heer

Jan-Baptist GERARDI

geboren te Everbeek op 29 november 1880 en overleden te Brakel-Zegelsem op 20 juni 1972, gesterkt door de H.H. Sakramenten van de zieken en de stervenden.

Het heengaan van een echtgenote en moeder, ook al werd zij met een hoge leeftijd gezegend, laat toch een grote leemte na in het hart van haar echtgenoot en kinderen.

Voor al het heengaan van zulke vrouw. Zij was doorbraaf en zij heeft hard gewerkt tot in haar laatste levensdagen, nooit was het haar te veel. Rust heeft zij nooit gewild want zij was nooit moe te krijgen. In haar werk en haar zorgen voor de haren vond zij haar geluk. De miseries van de oude dag werden haar bespaard zodat zij de anderen niet tot last is geweest. Zachtjes, als een kaarsje dat opbrandt, is zij uitgedoofd. Nu mag zij de eeuwige rust genieten.

Dierbare echtgenoot, wij hadden toch nog enkele jaren samen gelukkig kunnen zijn. Ik dank u voor uw genegenheid. Gedenk mij in uw gebed, eens zijn wij terug verenigd in de Heer.

Geliefde kinderen, klein- en achterkleinkinderen, volgt mijn voorbeeld van kristelijk leven en arbeidsvreugde na, dan zult gij ook de dood niet moeten vrezen.

Dierbare familieleden en gij allen bij wie ik genegenheid heb mogen ondervinden, hebt dank en bidt voor mij.

Tot weerziens.

De Heer Jan-Baptist GERARDI, haar echtgenoot ;

De Heer en Mevrouw Henri GERARDI-TRONCQUO,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Jozef GERARDI-SPITAELS,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Sylvain DE PESSEMIER-GERARDI,
kinderen en kleinkind,

De Heer Lucien GERARDI,
haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen ;

De families FAINGNAERT, GERARDI, PIETERAERENS,
PONCEAU ;

**danken U voor de blijken van deelneming en
gebeden hen betoond in hun rouw.**