

Als de dief in de nacht  
Komt de Dood vaak onverwacht !

Prov.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

**Marie-Valerie Faingnaert**

weduwe van Mijnheer

**CAMIEL DUSONG**

geboren te Nederbrakel, op 4 oktober 1870 en er  
godvruchtig overleden op 5 april 1959,  
gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Ieder afsterven leert ons eens te meer de betekenis van dit aardse leven inzien: de mens is zoveel als niets en zijn leven is als een rook die in 't gelucht verzwindt; maar zijn ziel is onsterfelijk en zal eenmaal wederom met zijn lichaam verenigd worden om aan God reenschap te geven nopens het gebruik van dit aardse leven! Hoe ongelukkig dan die mensen die van dit aardse leven misbruik maken om God, met wien zij toch eenmaal zullen moeten afrekenen, te vergeten. Want in al zijn nietigheid heeft dit aardse leven voor ons allen toch deze zware betekenis: dat het namelijk een voorbereiding is tot het E-uwig leven, dat gelukkig en zalig zal zijn voor dezen die godvrezend zullen geleefd hebben.

Dat had deze duurzame overledene goed ingezien endaarom week zij af van het kwaad; zij liet geen dag voorbij gaan zonder aan de Eeuwigheid te denken. Zij zette de woorden van de H. Schrift in daden om: Denk aan uw uitersten, en gij zult in der Eeuwigheid niet zondigen.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, mijn lange leven heeft plots een einde genomen. Ik dank U om al de liefdevolle zorgen waarmede gij mij in mijn oude dag hebt omringd. Vaart allen wel en tot weerziens bij O. L. Heer. Vergeet mij niet in uw gebed, God zegene U en beware U.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.

Mijnheer René VANDER LINDEN-DUSONG;

Mijnheer Jérôme DUSONG;

Meijster Marcelle DUSONG;

Mijnheer en Mevrouw Richard VANDER LINDEN-MORRE en kinderen;

De familieën FAINGNAERT en DUSONG,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van  
deelneming en danken U van harte.